



15 juli 2022

Efkes Byprate *Fakânsje Edysje*

Nr.121



Liturgie 17 juli



Voorganger: ds. Jacolien de Lange

Organist: Jan van der Wal

9.30 uur Petrustersjerke

Lied voor de dienst, Psalm 15: 1 en 2
Welkom & Mededelingen
Introductie op de dienst
Aanvangslied, lied 975:1 en 2 – *Jezus roept hier mensen samen*
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen, Psalm 32 – *Heil hem, wie God zijn ontrouw heeft vergeven*
Gebed om ontferming, Loflied: *Wie 'k in nachtegeal dan ...zie pagina 2*
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing, Psalm 117 + Titus 2: 11-14
Zingen, Psalm 117a – *Gij volken loof uw God en Heer*
Catechismustekst: Zondag 1
Zingen: *Een lied van houvast, zie pagina 2*
Preek: "Zijn eigendom"
Zingen, Lied 939 – *Op U alleen*
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Collectemoment
Slotlied, Lied 870: 1, 3, 5, 6 en 7 – *Heilige God, geprezen zij...*
Zegen

Denkt u eraan uw liedboek mee te nemen?



Na de dienst is er koffiedrinken in de Jefte.



Zomer

Op reis met Naäman

De zomer komt er aan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of misschien wel in een rivier in de buurt. Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in. Ben je benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis!



Er ligt tijdens de 6 weken zomervakantie in de Petrustersjerke een doeboek voor je klaar. Het is een creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. Het doeboek staat vol met spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels.

Nieuwsgierig geworden? JA, neem dan op een zondag vanuit de Petruskerk dit doeboek mee naar huis. Tijdens de dienst mag je al heerlijk actief in dit doeboek bezig zijn. Kleurpotloden zijn aanwezig. Na afloop van de dienst mag het doeboek mee naar huis en de kleurpotloden blijven in de kerk.

We wensen jullie een fijne zomer en wie weet een mooie reis.

De tekst van...

jeugdwerker

Tsjikke Bloem



Ontspanning

In de zomer proberen de meeste mensen iets meer te ontspannen. Soms is het ook zo warm, dat we dit ook het beste kunnen doen. Lekker rustig aan doen, in de schaduw zitten met een lekker boek. Heerlijk! Dat is volgens mij ook iets wat genade aan ons wil leren. Dat ons moeten veranderd in een mogen. We kunnen de genade niet verdienen op wat voor manier dan ook. Het is een geschenk, dat we juist mogen aannemen door Jezus in alle ontspanning te volgen. Juist in rust en stilte kunnen de mooiste dingen gebeuren. Probeer deze zomer ook momenten van rust en stilte te nemen, niet alleen in de zomer maar ook andere momenten van het jaar.



Collecte

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebus bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp



Een lied van houvast

Naar zondag 1 - Melodie Psalm 89

1 Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

2 Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.

3 Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan,
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan,
ligt voor mij in 't besef, drievoudig, nauw verbonden:
hoe groot is mijn ellend', hoe vele zijn mijn zonden,
maar ook hoe Hij verlost en vrij-spraak mij wil geven
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven.



Wie 'k in nachtegeal

Gedicht van Aukje Wijma – melodie "samen in de naam van Jezus"

1 Wie 'k in nachtegeal dan soe ik kwinkelearje foar de Hear!
'k Soe myn Skepper ear ta sjonge alle dagen kear op kear!
'k Soe de beammen trilje litte as de skimer kommen wie,
sa dat alle fûgels swijden troch myn heech en suver liet!

2) Mar ik bin in minske. Mear noch as in nachtegeal yn 't wâld nei Gods eigen byltnis foarme libjend op Syn eigen wrâld.
Derom wol'k fan bliidskip sjonge dei oan dei myn libben lang.
'k wol myn Skepper dank betoane yn myn liet en lofgesang!

3) Halleluja! Ik wol sjonge, loovje no myn God en Hear!
'k Sjong myn liet mei hert en tonge yn in jubel ta Gods ear!
God joech sels oan my de stimme dat dy oeral klinke mei.
Lit de wrâld it mar fernimme wat in wielde dei oan dei.

