



22 juli 2022

Efkes Byprate *Fakânsje Edysje*

Nr.122



Liturgie 24 juli

Voorganger: ds. E. A. Van Gulik, Leek
Organist: Anne de Vries-Sibma

9.30 uur Petrustersjerke

Woord van welkom
Zingen, Lied 33: 1,7 en 8
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed
Woord van genade
Zingen, Lied 935: 1,2 en 3
Opdracht
Zingen, Lied 912: 1,4,5 en 6
Gebed om de heilige Geest
Lezing, Filippenzen 3: 1-11
Zingen, Lied 723: 1 en 2
Verkondiging
Zingen, Lied ds. Troost, **zie hiernaast**
Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
Zingen, Evangelische liedbundel 411, **zie hiernaast**
Zegen

Denkt u eraan uw liedboek mee te nemen?

Na de dienst is er koffiedrinken in de Jefte.

Afgelopen week was het te warm om de **Emmaüs kuier** door te laten gaan, maar komende week hopen we u weer te ontmoeten! We beginnen de wandeling **dinsdag 26 juli om 19.30 uur** op het plein van de Andreastsjerke!



Collecte

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.



Lied ds. Troost, op de melodie van Gezang 483

Heer, wat wilt Gij dat ik doe?
Christus uit den hoge,
hemels licht, kom naar mij toe,
open mij de ogen!
Ik verdien niet te zien;
leid mij als een blinde
om het licht te vinden.

Alles wat ik had aan winst
houd ik nu voor schade;
waarde heeft het allerminst
dankzij uw genade.
Uw gezicht straalt als licht –
in de nacht gevangen
zing ik lofgezangen!

Laat mij van uw koninkrijk
een getuige wezen;
arm - maar U, de koning, rijk,
bang - maar zonder vrezen.
Heer, voor U leef ik nu
om met open ogen

Evangelische liedbundel 411: 1,2

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag
begint,
en het licht het van het duister
wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag
begint,
en het licht voor altijd over-
wint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebus bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp

De tekst van...

*dominee
Jacolien de Lange*



In deze zomertijd ben ik bezig met een preken-serie gebaseerd op de Heidelbergse Catechismus. Het is één van de vele, en in ons land de meest bekende en meest gebruikte, catechismus uit de zestiende eeuw. Maar wat is een catechismus eigenlijk?

Het is in ieder geval nooit bedoeld als een taai document dat je blindelings uit je hoofd moet leren. Juist niet. De winst van de Reformatie is juist, dat gelovigen werd geleerd om zelf na te denken over hun geloof. Om niet alleen blind te geloven wat in de kerk werd verkondigd, maar zélf de Bijbel te lezen, te onderzoeken. Tegelijkertijd zocht men een manier om de basis van het geloof in begrijpelijke taal aan mensen door te geven. Liefst op een manier die makkelijk aanleert. De vragen antwoordmethode is daar natuurlijk heel geschikt voor. Niet om de voorgegeven antwoorden klakkeloos uit het hoofd te leren, maar door daar met elkaar over in gesprek te gaan. Dagelijks, of wekelijks, op een vast moment. Zo leer je om zélf na te denken over je geloof. Enkele jaren geleden is een nieuwe catechismus verschenen in Nederland. Niet vanuit één kerkelijke richting gedacht, maar juist bedoeld om samen de kern van het geloof te proeven en te onderzoeken. En om vanuit het geloof levensvragen te beantwoorden. Een aanrader, om dat thuis, of in een klein groepje vrienden, of in een appgroep, samen te doen! Misschien voor deze week een aanzetje voor gesprek:

Waarin vind jij je geluk?
Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.
Gewone Catechismus, vraag en antwoord 1.

