



Liturgie 10 juli

Voorganger: Dominee J.J. de Lange

Organist: Auke van der Merk

Welkom & Mededelingen
Aanvangslied: Lied 215: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 195 (staande)

Wetslezing: Mat. 22: 37-40

Gebed om ontferming

Loflied: Ps 85: 1, 3 en 4

Schriftlezing: Rom 3: 1-20

Zingen: Ps 51: 2 en 3

Catechismustekst:
Zondag 2 + 4

Zingen: Ps 51: 4 en 5

Preek: Lied 966: 1, 2 en 3

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 632

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Collecte

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen. Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- ⊖ via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- ⊖ via de collectebus bij de Spar
- ⊖ via de Scipio App PKN Garyp

Gedicht

Genieten van je vrije tijd van je vakantiebestemming een periode van vrijheid volop genieten van Gods schepping van al het mooie dat Hij ons heeft gegeven even je zinnen verzetten een heerlijk vrij leven geen agenda waar je op moet letten

Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving waar je misschien niemand kent laat dan zien aan je christelijke levenshouding dat jij een kind van God bent denk ook in je vakantietijd aan hen die niet weg kunnen gaan voor hen is het vaak een tijd van eenzaamheid juist dan voelen zij zich alleen staan

God is overal

Het is goed om een kaartje te schrijven dat moet je niet vergeten dat wordt door hen die achter blijven zeer gewaardeerd zeker weten of we nu op vakantie gaan of niet God is overal om ons heen Hij is het die ons overal ziet thuis of op vakantie,

Hij laat je nooit alleen!



De tekst van...

Kerkelijk werker Johanna Bloem



"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk: heb uw naastelief als uzelf".

Waarom herken je een christen? Aan het visje op de auto of het kruisje om de hals? Het christendom is de godsdienst van de liefde. Omdat God liefde is, omdat alles wat Hij doet en zegt te maken heeft met liefde. God heeft de wereld uit liefde geschapen.

De mens brak met God omdat deze gelijk aan God wilde zijn. Toch heeft God uit liefde Zijn Zoon aan deze wereld en mensen gegeven. En Gods liefde is niet voor even, maar voor altijd. God wilde dat wij mensen vol liefde zouden zijn. Daarom is liefde de eerste vrucht die rijpt, wanneer de Heilige Geest in ons hart komt wonen.

En waarom herken je een christen? Aan de liefde. Want het allerbeste wat wij een ander kunnen geven, is liefde. God is liefde en door Hem ook Jezus Christus. Als je Christus wilt volgen en Hem wilt liefhebben zul je moeten uitstralen dat je in Jezus naam de ander wilt liefhebben.

(Uit een dagboek, schrijver onbekend.)



Onze gedachten zijn bij de familie van: Hendrik de Roos