



5 aug. 2022

# Efkes Byprate *Fakânsje Edysje*

Nr.124



## Liturgie 7 augustus

**Voorganger:** Kerkelijk werker Tsjikke Bloem

**Organist:** Auke vd Merk

**9.30 uur Petrustersjerke**

Welkom

Intochtslied 218, *Dank U voor deze nieuwe morgen*

Stilte

Votum & Groet

Lied 283 - *In de veelheid van geluiden* 1, 2 & 4

Gebed

Lied 939 *Op U alleen, mijn licht, mijn kracht* 1 & 2

Schriftlezing Deuteronomium 6: 1 t/m 9

Lied 320 - *Wie oren om te horen heeft* 1 & 2

Schriftlezing Johannes 13: 31 t/m 35

Lied 320 - *Wie oren om te horen heeft* 4 & 5

Overdenking

Lied 793: 1 & 2 - *Bron van liefde, licht en leven*

Collecte

Moment van gedachtenis

Lied Evglb. 413 - *Lichtstad met uw paarden poorten* **zie achterkant**

Voorbeden/Dankgebed

Slotlied, 289 - *Heer, het licht van uw liefde schittert* 1, 2 & 3

Zegen

**Denkt u eraan uw liedboek mee te nemen?**

Na de dienst is er koffiedrinken in de Jefte.



**SAVE THE DATE**

**30 augustus 18.00 uur**

**Het afscheidscadeau voor Sietske van onze dorps/kerkgemeenschap**

**We gaan Sietske nu dan echt uitzwaaien en wel op 30 augustus a.s om 18.00 uur vanaf het sportveld in Garyp!**

**Jullie komen toch allemaal?**

**De tekst van...**

*jeugdwerker*

*Tsjikke Bloem*



*Het is God die zorgt voor zaad om te zaaien en brood om te eten. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie meer dan genoeg hebben. En dat jullie steeds meer goeddoen voor anderen.*

**2 Kor 9:10 (BGT)**

Op dit moment ben ik een boek aan het lezen van Mirjam van der Vegt 'De kracht van rust.' Het is een mooi boek wat mij inspireert om na te denken over mijn gedrag, gedachten en handelen. Deze quote staat in het boek: **Beoordeel de dag naar wat je zaait in plaats van oogst.**

God vraagt van ons dat we zaaien en vertrouwen hebben dat God meegaat met het gene wat we mogen zaaien. We mogen soms ook oogsten, maar het meeste werk zal toch het zaaien zijn. Daarom vind ik het ook een bevrijdende uitspraak en geeft het een positieve lading. Kijken naar de goede daden van vandaag en tevreden zijn met wat mogelijk is. Dat geeft rust en vertrouwen.



Emmaüs wandelingen

19.30 uur  
Andreastsjerke

Woensdag  
3, 10, 17, 24

augustus



## Dienst 14 augustus Hurdegaryp

Omrop Fryslân zendt sinds het begin van de coronapandemie wekelijks een kerkdienst uit. De Fryske Rie fan tsjerken heeft dit initiatief genomen en de Omrop heeft dit omarmt. Zo werd en wordt de mogelijkheid geboden dat mensen tóch een kerkdienst kunnen volgen. Eerst was dit alleen tijdens de coronapandemie, omdat lang niet alle gemeentes over een livestream beschikten. Echter, nu wordt het nog steeds met grote belangstelling bekeken, want wekelijks kijken zo'n 30.000 mensen naar deze uitzending.

Elke maand wordt een kerk van de maand gekozen. Vanuit hier worden alle uitzendingen uitgezonden. Er wordt per maand maar voor één kerk gekozen omdat het 'voorwerk' voor een goede uitzending van deze locatie te kostbaar is om wekelijks in een andere kerk te kiezen. De kerk van de maand is dus alleen het gebouw

In de maand Augustus is "Nieuw Perspectief" [ de voormalige Gereformeerde Kerk ] te Hurdegaryp de kerk van de maand. De kerken om deze plaats heen organiseren de kerkdienst.. Hierbij wordt geprobeerd om zo oecumenisch mogelijk gemeentes te betrekken. Van Luthers en Rooms Katholiek, Doopsgezind en Baptist, Vrijgemaakt of Christelijk Gereformeerd tot 'gewoon' Protestant.

Als kerkenraad zien we het belang van deze kerkdiensten in, waarmee velen worden bereikt die anders geen mogelijkheid hadden een dienst te bezoeken. Daarom hebben we besloten mee te werken en de dienst op **14 augustus** te verzorgen. "Onze" wekelijkse eredienst wordt als het ware in Hurdegaryp gehouden met onze ambtsdragers en lectoren. Dat betekent dat er op 14 augustus **GEEN** dienst wordt gehouden in Garyp. Het zou natuurlijk héél fijn zijn, als velen van u in Hurdegaryp aanwezig zijn, zodat de kerk goed gevuld is. Dat zingt het mooist, en klinkt het mooist, op TV.

Er wordt voor wie dit wil een gezamenlijke fietstocht naar Hurdegaryp georganiseerd. Een ieder die hieraan mee wil doen, wordt gevraagd om op **9.05 uur** voor bij de Andreast-sjerke te staan. Aan Pander is de contactpersoon voor het fietsen.

Natuurlijk is er ook een auto/carpool mogelijkheid. Dit wordt gecoördineerd door Jan Dorenbos. Het telefoonnummer van Jan Dorenbos is 0511-521608.

In verband met opnames moet iedereen om 9.40 uur in de kerk aanwezig zijn. Mededelingen worden vóór aanvang van de opname gedaan, de dienst begint stipt om 10.00 uur. Liturgie is gedrukt aanwezig. Dus óók als u op eigen gelegenheid komt, vragen wij u om aan de tijd van 9.40 uur te houden.

Namens de kerkenraad,  
Bareld Kootstra

1. Lichtstad met uw paarlen poorten  
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refr.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
Luist'ren naar zijn liefdesastem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit.

Refr.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims  
Komend uit de zandwoestijn  
Waar zij rusten van hun werken  
Bij de springende fontein.

Refr.

4. Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarlen poorten  
in het nieuw Jeruzalem.

Refr.



### Collecte

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- ◆ via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- ◆ via de collectebus bij de Spar
- ◆ via de Scipio App PKN Garyp