



19 aug. 2022

# Efkes Byprate *Fakânsje Edysje*

Nr.126



## Liturgie 21 augustus

**Voorganger:** ds. Jacolien de Lange  
**Organist:** Anne de Vries-Sibma

### 9.30 uur Petrustersjerke

Orgelspel voor de dienst  
Lied voor de dienst, 552: 1 en 3 – *Dit is een dag van zingen...*  
Welkom & Mededelingen  
Introductie op de dienst  
Aanvangslied 221 – *Zo vriendelijk en veilig als het licht...*  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Psalm 121: 1 en 4 – *Ik sla mijn ogen op...*  
Gebed van verootmoediging  
Leefregel, Micha 6: 8  
Loflied, Sjongend Op Wei 85 – *O Heer mijn God...*  
Gebed bij de opening van het Woord  
Schriftlezingen, Matteüs 5: 14-16 en 1 Petrus 2: 1-5  
Lezing uit de belijdenisgeschriften: Zondag 32 (gewone taal)  
Zingen, **Liet 841**, *Wat binne de goede fruchten...*  
Preek  
Lied 838: 1 en 2 – *O grote God, die liefde zijt...*  
Pastorale mededelingen  
Dankgebed en voorbeden – afgesloten met stil gebed  
Aandacht voor de collecte  
Slotlied, **Liet 704** – *No tankje allegear...*  
Zegen

### Denkt u eraan uw liedboek mee te nemen?



### Liet 841

Wat binne de goede fruchten dy't groeie oan de Geast? De leafde en de freugde, de frede aldermeast, geduld om te ferdragen en goedens foar en nei, it leauwe om al ús fragen te neamen hûndert-reis

Wa't harket nei de himel wurdt wekker út 'e dream, dy sil de fruchtbeam fine, de messiaanske beam en dêrop inte, groeie yn hiel syn ierdske dwaan, oerfloedich sil er bloeie en rike fruchten jaan.



### Liet 704

No tankje allegear mei hert en mûle en hannen God, dy't syn wûnders docht hjir en yn alle lannen dy't al fan jongs ôf oan, ja, fan ús bertedei, ús laat hat oan syn hân en ús syn trou tasei.

Mei de ivich rike God goedgeunstich om ús tinke en ús de frede yn 't hert en wiere freugde skinke! Barmhertich is de Hear, dy't ús ferlost' út need, syn goedens hat gjin ein, Hy helpt by alle leed.

Lof Heit en Soan en Geast mei minske- en ingeletonge! Om syn genede en macht moat al wat libbet sjonge. Fan Him, de iene Hear, joech it ferline blyk; it hjoed sprekt fan syn trou, de takomst is syn ryk.

### De tekst van...

*kerkelijk werker*  
*Johanna Bloem*



### Licht in de duisternis.

We leven in een tijd met veel zorgen. Of het nu deze hele warme dagen betreft waarin zelfs delen van rivieren droog staan, de stikstofdiscussie die ook mededorpsbewoners aangaat of al die huizen waar veel verdriet is in verband met ziekte of een afscheid.

En toch durf ik te zeggen dat er altijd licht in de duisternis is. God laat ons nooit alleen. Wij moeten alleen leren om dat te zien, te herkennen, te ervaren. Een persoon in de Bijbel waar je dit heel duidelijk terugleest is het verhaal over Naomi. In het kleine bijbelboek Ruth vindt u haar verhaal. Naomi heeft haar man verloren en later nog haar beide zonen. Ze leeft dan alleen als vluchteling in een vreemd land. Maar ze is niet helemaal alleen. God is door alles heen met haar aan het werk. Hij geeft haar Ruth. Ruth is haar schoondochter en gaat met haar mee terug naar Bethlehem.

Ruth is door God gegeven. Zo werkt God heel vaak. Via andere mensen ziet Hij naar ons om in bijvoorbeeld een luisterend oor, of in een wandeling met iemand of door een bemoedigend woord uit een onverwachte hoek.

Naomi die dacht helemaal alleen te staan voor al haar problemen heeft gelukkig een God die je nooit alleen laat staan. Hij is er altijd, misschien niet altijd zichtbaar voor ons, maar we mogen erop vertrouwen dat Hij ons vasthoudt door alles heen. Dan is er altijd licht in de duisternis.



## Startzondag

Alle dorpsgenoten welkom!

Zondag 4 september 2022

Thema: **Aan tafel**

Aanvang Dorpsontbijt: 9.00 uur

Aanvang Dienst: 10.00 uur

Voorganger: ds. Jacolien de Lange

Locatie: It Geahûs (bij slecht weer binnen)  
De collecte is bestemd voor de onkosten van deze dienst.

Voor de kinderen en de tieners wordt er iets speciaals georganiseerd.

Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen met Jan Dorenbos, tel.: 521608



De diaconie is van plan in september a.s. een boottochtje te organiseren. Iedereen is hierbij uitgenodigd! Wij denken aan 15 of 22 september a.s. De exacte datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte rondvaartboot. Indien mogelijk vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 25,00 per persoon.

De keuze voor een boot is ook afhankelijk van hoe groot de belangstelling is. Daarom het verzoek om bij belangstelling zo spoedig mogelijk opgave te doen bij Lien Koornstra, 0511-521947/ 06-1049 0946.

(Opgave graag voor dinsdagavond 23 augustus a.s.)

ORGANISATIE INTERKERKELIJKE WERKGROEP T: 0653892803

**ZONDAG 28 AUGUSTUS 15.00 UUR**

IJSBAAN BURGUM  
INGANG POLITIEBUREAU

O.L.V.

HENK JAN DE GROOT  
FROUKJE WESSELING - SCHILSTRA

MUZIEK & ZANG  
COMBO

O.L.V. DICK RUSTICUS

# ZINGEN

**OP DE IJSBAAN 3.0**

Thema:  
**Vrede & verzoening**

**TOEGANG GRATIS**  
(COLLECTE VOOR ONKOSTEN)

**STOEL MEENEMEN**

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR O.P.A.

SAVE THE DATE

**30 augustus 18.00 uur**

Het afscheidscadeau voor Sietske van onze dorps/kerkgemeenschap

We gaan Sietske nu dan echt uitzwaaien en wel op 30 augustus a.s om 18.00 uur vanaf het sportveld in Garyp!

Jullie komen toch allemaal?



## Collecte

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- ♦ via overschrijving naar rek. NL12RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- ♦ via de collectebus bij de Spar
- ♦ via de Scipio App PKN Garyp



19.30 uur  
Andreastsjerke

Woensdag  
3, 10, 17, 24

augustus