



27 aug. 2022

Efkes Byprate *Fakânsje Edysje*

Nr.127



Liturgie 14 augustus

Voorganger: Ds. J.Kooistra

Organist: Lummie Cordes

9.30 uur Petruskerk

Intochtslied: Ps. 100: 1, 2

Votum & Groet

Zingen: ELB 343: 1, 3 en 4

Gebed om ontferming

Zingen: Ps 100: 3, 4

Gebed om de Heilige Geest

Leefregel

Zingen: Lied 838: 3, 4

Schriftlezing: Hand 8: 26-40

Zingen: Lied 802: 1, 3, 4

Prediking

Zingen: Lied 969: 1, 2, 3, 4

Dankzegging en voorbede

Slotlied: Lied 416: 1,2,3,4

Wegzending en zegen ...

amen,amen...

AAN TAFEL!!!

Het zou erg op prijs worden gesteld als iedereen die naar de startzondag komt, een jampot/flesje met bloemen uit de tuin mee zou kunnen/willen nemen voor het liturgisch bloemstuk, op de tafel van verbinding.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Hendrika, Griet en Rennie



Op de startzondag, 4 september a.s. is er om 09.00 uur een dorpsontbijt, hier bij is een gekookt EI heerlijk!

Wie hebben er eieren voor het ontbijt? Jullie kunnen de ongekookte eieren brengen bij het 't Geahûs op zaterdag 3 september tussen half 11 en half 12.

Collecte

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- ◆ via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- ◆ via de collectebus bij de Spar
- ◆ via de Scipio App PKN Garyp

De tekst van...

Tsjikke Bloem



Blijf in mij! (Joh. 15:4)

Soms dan kan je zoveel onrust in je leven voelen. Er komt veel op je af, vragen, gedachten, onzekerheden of keuzes die gemaakt moeten worden. De zorgen in het leven lijken het over te nemen. Soms kan je geen woorden vinden om te bidden of weet je niet goed wat je tegen God moet zeggen. Dan kan het een rust zijn om alleen te zeggen, wat er ook gebeurt, ik blijf in U! Dat is onze enige zekerheid. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dat is het antwoord wat God geeft. Deze woorden alleen al kunnen zoveel rust en ruimte geven. Alleen deze zin kan al een antwoord zijn om hoe om te gaan met keuzes, zorgen en angsten.

(G)iest ek mei.

Vrijdag 2 september vanaf 16.00 uur in It Geahûs. Opgeven vòòr woensdag 31 augustus bij Eelke Hoekstra (0511-521975) of Sjoukje Raap (0651 470 901).





Uitnodiging bootreisje Diaconie.

Bootreisje is definitief gepland op
dinsdagmiddag 20 september a.s.

Op de eerder voorgestelde datums 15 of 22 september was er geen boot beschikbaar. Daarom zijn wij uitgekomen op dinsdagmiddag 20 september a.s. bij rondvaart de Harmonie in Drachten.

Een 30tal belangstellenden heeft zich intussen opgegeven. Indien de nieuwe datum niet past dit graag even door geven aan Lien Koornstra, Wij gaan weer met eigen vervoer naar Drachten. Degenen die geen eigen vervoer hebben, dit ook graag even doorgeven aan Lien.

**Gezelligheid! Er even op uit! Opgave is nog
steeds mogelijk! Geef je nu op!**

We gaan net als in vorige jaren met rondvaartbedrijf de Harmonie varen. U wordt ontvangen met koffie en iets lekkers en rond 17.00 zal er gezamenlijk gegeten worden. De vrijwillige bijdrage is €25,00 per persoon.



Datum : dinsdag 20 september
Vertrek : 14.00 u It Geahûs, opstappen vanaf 14.45
Aankomst : 20.00 u
Opstapplaats : Loswal t/o 14, Drachten.

