



Efkes Byprate

7 oktober 2022

Nr.132

Liturgie 9 oktober

Jubileumdienst 125 jaar Looft den Heer

Voorganger:

Ds. J.J. de Lange

Begeleiding:

Chr. Muziekver. Looft den Heer

Muziek voor de dienst

Lied voor de dienst: Lied 108

Welkom & Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 150

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: lied 705

Gebed van verootmoediging/
Kyriëgebed

Leefregel/genadeverkondiging

Loflied: Lied 868: 1, 2 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 150

Andrea – Fryske Bibel

Zingen: Gez. 461:1, 4, 5, 6, 7

Schriftlezing: Ezra 3:10-13

Andrea – Fryske Bibel

Zingen: Lied 405

Preek "Loof de Heer – met muziek, zang, en leven!"

Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 5, 7

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Inzameling

Slotlied: Gez. 474

Zegen,

JdH 446: 1 en 5



De bernetsjerke begjint snein yn Tsjerke.

Lieding:
Oebele en Rienk Jan.

Na de dienst is er koffiedrinken met daarna de gelegenheid de foto en filmtentoonstelling te bekijken in het Geahûs.



Collecte kerk in actie

Zondag 9 oktober 2022

Het diaconie collecte deel is bestemd voor Nederlandse Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn. Overige doelen zijn: eigen kerk en eigen jeugd.

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving.

Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt.

De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!



Solidariteitsbijdrage 2022

Als plaatselijke gemeente moeten we een bedrag afdragen aan de landelijke kerk voor de landelijke 'solidariteitskas'. We ontvangen hiervoor een aanslag per lidmaat van de kerk. Uit deze kas wordt een noodfonds voor armere kerken in Nederland en speciale projecten gesteund.

Ook worden toekomst gerichte activiteiten ondersteund,, zoals verbouw en restauraties van kerken en projecten voor gemeentevernieuwing.

Onze eigen kerk heeft een aanvraag ingediend voor de kosten van begeleiding voor de nieuwe opzet van het pastoraat, gebouwen en organisatie van de kerkenraad. Deze aanvraag is toegekend.

In voorgaande jaren was u gewend om voor de solidariteitsbijdrage een acceptgiro te ontvangen. Wij vragen u via een bankoverschrijving (internetbankieren) uw bijdrage over te maken.

Betalingsverzoek

€ 10,-- of een ander bedrag naar bankrekening
NL26 RABO 03209 04 105 t.n.v. Protestantse Gemeente te Garyp
onder vermelding: solidariteitsbijdrage of gift.

De tekst van...

Ds. Jacolien de Lange



"Looft den Heer", die woorden staan deze week centraal.

Hallelu-Jah, klinkt dan in het Hebreeuws. In Israël, en in de Synagoge, heeft die uitroep de afgelopen weken volop geklonken. Na een periode van inkeer in bezinning, een periode van 'je afvragen waar je fouten hebt gemaakt, en je best doen om dat goed te maken en verzoening te vinden met mensen', is onlangs de grote verzoendag gevierd. De dag, waarop Gods genade voor mensen gevierd wordt – en Zijn Naam daarom voluit geloofd en geprezen wordt. Hallelu-Jah, klinkt het dan, steeds opnieuw.

Voor Israël, voor het Joodse volk, is de herfst een uitgesproken feest-periode, waarin het volk steeds opnieuw wordt opgeroepen tot het Hallelu-Jah. Niet alleen op die feestdagen zélf, maar ook om die lofprijzing in het dagelijks leven door te trekken. Laten ook wij dat dagelijks bewust doen: Bidden, danken, én: God lofprijzen. Looft den Heer!