



14 okt. 2022

## Efkes Byprate

Nr.133

### Liturgie 16 oktober

**Voorganger:** ds. G. den Dikken, Drachten

**Organist:** Lummie Cordes

Lied voor de dienst, NLB 23c  
Welkom en afkondigingen  
Intochtslied, Psalm (NLB) 25: 2, 3 en 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Mattheus 6: 7-15

Glorialied, NLB 885: 1 en 2

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Matteüs 18: 21-35

Lied, NLB 836: 1, 4 en 5

Verkondiging: **Vergeving**

Luisterlied: *Als er vergeving is* (Opwekking 629)

Lied, Hemelhoog 171 (JdH 104): 1 en 2 - *Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft*

Pastorale mededelingen

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Slotlied, NLB 103c: 1, 2 en 3 - *Loof de Koning, heel mijn wezen*

Heenzending en zegen, beantwoord met gezongen amen.



### Zaterdag 22 oktober 2022 Open dag pastorie

Het is bijna zover dat ds. Jacolien en Joke gaan verhuizen naar de geheel gerenoveerde pastorie. We zijn blij en dankbaar de pastorie aan de gemeente te kunnen tonen. Ieder is van harte welkom op de open dag, zaterdag 22 oktober van 10:00 tot 13:00 uur. De ingang is via de tent die dan staat opgesteld bij de voordeur. U krijgt dan een hoesje over uw schoenen en kunt naar binnen. Er is een vaste route door de woning, met onderweg nog een verrassing. Aan het einde van de route - in de bijkeuken - staan de koffie en thee voor u klaar.



### Gemeenteavond

Maandagavond 24 oktober 2022  
- 19:45 uur

zaal achter Andreastsjerke

### Agenda

1. Opening 'leven uit de Bron, ook als het om financiën gaat'
2. Energie: warm of koud in de kerk
3. Geluid en beamer
4. Toekomst van collectebonnen
5. Begroting kerk 2023
6. Begroting diaconie 2023
7. Introductie van stuurgroep gebouwen
8. Rondvraag
9. Sluiting

De gemeenteavond wordt gehouden in de achterste zaal Andreastsjerke. Het geluid van de vergadering is rechtstreeks te volgen via de livestream (dus alleen geluid, geen beeld).

### de tekst van...

dominee  
Jacolien de Lange



**Psalm 131** is de psalm over 'rust vinden bij God, zoals een peuter rust vindt aan de borst van moeder. Een veilige, vertrouwde plek, waar je troost vinden kunt om de grote wereld, waar je al stappen in zet, van een afstandje te bezien om er daarna weer in te durven stappen.

Een prachtige psalm, al ontdekten we in het wykteam waar we onlangs over deze psalm nadachten, dat we het ook lastig vinden. We kunnen niet met onze armen over elkaar stil gaan zitten wachten tot de wereld mooi wordt, vrede leert! We moeten óók zelf iets doen...

Doordenkend over die psalm, ontdekte ik de tekst van ps. 131a uit het Nieuwe Liedboek. Heel mooi vind ik hoe hierin het opzij zetten van blokkades in onszelf, het zoeken van eenvoud, én het hopen op Gods toekomst samenkomt.

*U helpt mij, HEER, mijn trots te vergeten  
en uit mijn hart is hoogmoed verdwenen.  
Dat wat te groot is leg ik terzijde,  
aandacht en eenvoud mogen mij leiden.*

*Nee, ik ben stil nu, weg alle woede,  
stil als een kind, op schoot bij zijn moeder.  
Zo zingt mijn ziel, met wie op God hopen:  
'luister, kijk goed, Gods toekomst gaat open'.*

Bernetsjerke: de bern komme net yn tsjerke. Se geane fuortendalik nei harren eigen romte.

Lieding: Anna, Hendrik en Doreen

We leven mee met de familie van mw. Trien Tjeerdsma-Bekkema



### De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen. Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebus bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp