

**Liturgie 6 november**

**Voorganger:** Ds. J.F. Kroon  
**Organist:** Auke van der Merk

Welkom en mededelingen  
 Intochtslied Ps.84:3,4

Stil gebed, votum en groet  
 Gebed

Zingen NLB 825:8,9

Lezen Genesis 12:1-9

Zingen NLB 802:1,3,4 op de  
 melodie van het Israelische volks-  
 lied Hatikwa

Verkondiging

Zingen NLB 803:1,2,3

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied NLB 978:1,4

Zegen

*Bernetsjerke:*

De bern geane fuort nei harren  
 eigen romte.

Lieding:

Tryntsje, Wytse, Romke Jan.

**Collecte**

*De collecte is deze  
 zondag bestemd voor de  
 diaconie, eigen kerk en  
 eigen jeugd.*

*De diaconie gelden worden  
 ingezet voor incidentele  
 hulpaanvragen.*

*Overige donatie mogelijkhe-  
 den voor de wekelijkse  
 collecten:*

*\* via bankoverschrijving naar  
 bankrek.*

*NL12 RABO 0362 7777 05  
 van diaconie*

*\* via de collectebussen bij de  
 Spar*

*\* via de Scipio App PKN Garyp*



**De tekst van...**

*kerkelijk werker  
 Johanna Bloem*



**Dankdag voor gewas en arbeid.**

Dit vieren wij hier in Garyp, op de eerste woensdag van november. Omdat veel mensen door de week niet meer naar de kerk gaan, wordt een oogstdienst ook wel op de zondag ervoor of erna gehouden. Rond deze tijd is de oogst binnengehaald en daar mag aandacht voor zijn.

Kunnen we danken? Het is een heel onzekere tijd voor ons allemaal, maar God geeft ook veel. Wij hebben hier de oogst binnen mogen/kunnen halen. Op veel plaatsen in de wereld kon dat niet door grote droogte of omdat er teveel regen was gevallen of er waren overstromingen. Zo tegenstrijdig, dit is voor ons niet te bevatten.

Maar niet alleen voor een goede oogst mogen we danken. Als iedereen nu de opdracht kreeg om vijf dingen te benoemen waarvoor gedankt zou kunnen worden lukte dat vast en zeker. Om te beginnen met een hele mooie dankdienst die we hadden, samen met de kinderen van school. Iedereen deed enthousiast mee, prachtig om te zien. Hier mogen we als gemeente heel dankbaar voor zijn

**Lied 718**

God die leven hebt gegeven in der aarde-  
 schoot,  
 alle vrucht der velden moeten we U  
 vergelden,  
 dank voor 't dagelijks brood.  
 Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij  
 vruchtbaarheid,  
 maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,  
 niemand honger lijdt.  
 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook  
 vruchtbaar zij.  
 Laat in goede daden 't woord van uw  
 genade opgaan, sterk en vrij.

**UITNODIGING VOOR ALLE JEUGD VAN VO 1 t/m 4**



**Nieuwsgierig?**

Komen jullie woensdag 9 november a.s. om half 8 in de soos  
 bij de Andreaskerk?

Deze avond wordt jullie uitgelegd hoe en wat er voor  
 jullie te doen is het komend seizoen!

**Kom naar de eerste IMPACT avond.**