

Liturgie 20 november

Gedachtenisdienst 

Voorganger: Ds: J.J. de Lange
Organist: Anne de Vries

Lied voor de dienst: " 't schiepke onder Jezus' hoede "

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 23c

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Psalm 139: 1 en 9

Gebed

Loflied: Lied 978 : 2 en 3

Moment met de kinderen - *Wy geane efkes út elkoar*

Schriftlezing: Jesaja 25: 6 - 9

Luisterlied: "De mensen die we missen" – Sela

Schriftlezing: Openbaringen 21: 5-7

Zingen: ELB 413: 1 en 2

Overdenking "Een plaats als Gods tafelnoot"

Luisterlied: "Ik zal er zijn" – Sela

Inleiding bij het gedachtenismoment

Toelichting bij het bloemstuk

Zingen: SOW 143

Gedachtenismoment

Moment van stilte

Luisterlied: "It hert fan myn gevoel" – de Kast

Zingen: Lied 919: 1, 3 en 4

Collecte

Pastorale mededelingen

Gebeden – afgesloten met "God fan fier en hein ùs Heit"

Zegen

Bernetsjerke:

De bernetsjerke begjint yn tsjerke.

Lieding:

Ans en Marco

Collecte

De collecte is deze zondag bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.



De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen.

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

* *via bankoverschrijving naar bankrek.*

NL12 RABO 0362 7777 05 van diaconie

* *via de collectebussen bij de Spar*

* *via de Scipio App PKN Garyp*



Op zondag 20 november as., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staan we 's ochtends in de kerk stil bij de dierbaren die het afgelopen jaar zijn overleden.

's Middags is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden of troost en bemoediging te vinden in de Petrustersjerke. De kerk is open van 14.30-16.00 uur.

Familieleden van overledenen zijn welkom, maar ook iedereen die behoefte voelt om op deze manier hen te gedenken die u al langer geleden in liefde hebt moeten loslaten.

Ds. Jacolien de Lange en een kerkenraadslid zullen deze middag aanwezig zijn.

De tekst van...

*kerkelijk werker
Johanna Bloem*



Gedachtenis zondag

Deze zondag gedenken we onze overledenen. We doen dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Volgende week begint de Adventstijd, de verwachtingsvolle tijd voor Kerst.

Maar dat voelt nu nog ver weg. We zijn dierbaren verloren en wij blijven achter. Op allerlei manieren en in een verschillend intensiteit voelen we dat niet meer zo is als dat het was.

En we gedenken niet alleen onze overleden broeders en zusters maar voelen ons ook sterk verbonden met verschillende gemeenteleden die hun levensgrens zien naderen. We voelen, wie we nog niet willen missen, We houden elkaar vast, we bidden voor elkaar, het raakt ons, het verbindt ons aan elkaar.

Wij noemen de namen één voor één in de wetenschap, God vergeet er geen. Hun namen mogen niet verloren gaan. Wij willen op deze dag gedenken wie zij voor ons waren.

Wij ontsteken een licht aan het licht van Pasen, het licht dat de herinnering aan de Opgestane Jezus levend houdt. Zo mag elke naam voor ons een licht zijn, verbonden met de Naam van God.

Lied van Esther Tims

Als je eenzaam bent of in het duister, denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert

Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn

Wees niet bang voor de stilte om je heen

Wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn.



Wat was het gezellig om samen een simpele schoenendoos om te toveren tot een kostbaar geschenk. De kinderen hebben flink hun best gedaan om er iets moois en bijzonders van te maken! Hopelijk genieten andere kinderen nu van wat moois, dat ze krijgen. Hoe dankbaar mag je zijn om te geven en te ontvangen!!

Zondag 13 november Bernetsjerke it Anker



VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!!

Kerk en Vluchteling Burgum e.o. is met stichting Gave druk bezig met het organiseren van een kerstviering voor de bewoners van het AZC Burgum en voor de statushouders die in de dorpen wonen.

Deze viering houden we op **dinsdag 20 december** in de Baptisten kerk van Noordburgum

Er zijn nog veel vrijwilligers nodig :

om alles klaar te zetten

voor het kinderprogramma groep 1-4 en voor groep 5-8; voor de crèche

die salade of soep willen maken, die willen helpen bij de catering

voor vervoer

Vanaf 14:00 uur zetten we alles in de kerk klaar.

Vanaf 16:00 uur worden de bewoners van het AZC opgehaald en staat er koffie en thee klaar.

Om 17:00 uur begint de viering. Deze zal tot ongeveer 18:00 uur duren waarna er een maaltijd klaarstaat.

Schroom niet om statushouders bij u in de buurt uit te nodigen voor deze kerstviering met maaltijd en om u op te geven als vrijwilliger!

U kunt zich opgeven (met vermelding waar u graag ingezet wilt worden) bij:

Tietsje Wiersma; telefoon: 06 10209392 of mail naar: tietsjewiersma@gave.nl Of bij:

Anke Haanstra; Telefoon: 06 28130558 of mail naar: haanstrah@hotmail.com