



2 december 2022

Efkes Byprate

Nr.140

Liturgie 4 dec. 2e advent

Voorganger: ds. Jacolien de Lange
Organist: Lummie Cordes

Lied voor de dienst, ELB 381
Welkom & Mededelingen
2e adventskaars/kaarsengedicht
Zingen projectlied: (melodie lied 469)

*Ik zing van licht dat God ons geeft:
Het levenslicht voor al wat leeft
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?*

*Wie geeft het aan de mensen door?
Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou,
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.'
Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Bethlehem*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Beginlied, Psalm 80: 1, 2 en 6

Uitleg bij het bloemstuk

Zingen, Lied 451: 1, 2 en 3

Gebed om ontferming

Zingen, Psalm 130

Gebed bij de opening van het woord

Zingen, Liet 787 – *Kear my net tsjin, ik sil dy nea ferlitte*

Schriftlezing, Matteüs 1:

1+5, Ruth 4:13-17

Zingen, Psalm 85: 2 en 3

Preek

Zingen, Lied 439: 1 en 2

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Slotlied, Lied 473

Zegen



Vrijdag 25 nov hebben we een ontzettende leuke en geslaagde IMPACT avond gehad met de jeugd van VO 1 t/m VO 4. Onder leiding van Michel hebben ze een heuse graffiti workshop gevolgd met verbluffende resultaten. De jeugd heeft hele mooie letters gemaakt waarmee wij de woorden -vriendschap -vrede -liefde - impact hebben gemaakt. Ze zijn vanaf volgende week te bewonderen in de kerk en gebouwen. En impact hebben ze zeker gemaakt, wat een creativiteit, enthousiasme en gezelligheid heeft de jeugd laten zien! Het was een top avond.

We zien uit naar de volgende IMPACT avond op vrijdag 30 december!!



Der is snein in **lange bernetsjerke**. De 2e adfintskears wurdt onstútsen troch: Jan en Rindert Koopmans.
Lieding: Anna, Rienk Jan en Marit

de tekst van...
kerkelijk werker
Johanna Bloem



Zingen ter ere van God

Zingen voor onze Heer is iets prachtigs om te doen. In Psalm 81 staat "Jubel voor God, juich voor de God van Jacob, zing een lied, speel op de harp want dit is een opdracht aan Israël, een voorschrift van Jakobs God". Het is dus een opdracht van God zelf. In deze periode zingen we advent- en kerstliederen, heerlijk om te doen en je kunt het overal doen. Thuis, in de kerk of zelfs onderweg op de fiets of in de auto. De liederen gaan over onze Heer Jezus en het wonder van Zijn komst naar deze aarde. Zingen maakt ons blij en geeft energie. En als je bewust de woorden zingt, zegen je Zijn naam.

Hieronder een prachtig Fries kerstlied.

*Dêr jinsen yn 't bûthús, sa dûnker en kâld,
kaam ienris de lytse Hear Jezus te wrâld.
Dêr skynde in stjerre, sa wûnder en rea.
De lytse Hear Jezus moast sliepe yn 't hea.*

*Stil leine de bisten en kôgen wat griens,
en lytse Hear Jezus, hy skriemde net iens.
O leave Hear Jezus sjoch my ek ris oan,
en bliuw my neiby oant de daagjende moarn.*

*Bliuw by my, Hear Jezus, ferlit my dochs net,
bliuw altyd deun by my en hear myn gebet.
En noegje alle bern, dy't om it krêbke no stean,
om ienkear mei Jo nei de himel te gean.*

Impact tienerdienst

Vol verwachting klopt ons

Wanneer: 4 december 9:30 uur
Waar: soos Andreaskerk

De **collecte** deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Kinderoppas december

In tegenstelling tot wat er in Tsjerkeweagen staat vermeld is er op 4, 11 en 18 december tijdens de kerkdiensten geen kinderoppas aanwezig. Op eerste kerstdag is er wel oppas.

Kerstviering ouderen en andere belangstellenden op maandag 19 december

Op maandag 19 december is er weer de jaarlijkse kerstviering. Inloop is vanaf 15.00 uur. Opgave voor 12 december a.s. Voor meer informatie zie Tsjerkeweagen van december onder diaconie.

