

*Liturgie 11 december*

**Voorganger:** Wia Marinus  
**Organist:** Anne de Vries

Welkom en mededelingen  
Lied 435 vers 1,2 en 3  
Bemoediging en groet  
Klein Gloria  
Gebed  
Lied 84 vers 1 en 2  
Moment voor de kinderen  
Schriftlezing: Lucas 1 vers 57-80  
Lied 456b vers 1,2 en 8  
Overdenking  
Lied Gezang 132 (liedboek 1973)  
"Er is een roos ontloken"  
Dankgebed en voorbede, afgesloten met het lied 'God fan fier en hein us heit'  
Aandacht voor de collecte  
Slotlied: lied 418 vers 1,2,3  
Zegenbede

**Bernetsjerke:**

Wy begjinne yn tsjerke  
Lieding: Ans en Romke Jan



De 3e adfintskears wurdt  
oanstútsen troch  
Arinda en Wytze land

**Kinderoppas**

In tegenstelling tot wat er in Tsjerkeweagen staat vermeld is er voor de zondagen 11 en 18 december geen kinderoppas aanwezig. Op eerste kerstdag is er wel oppas.

*Collecte*

**Zondag 11 december  
(3<sup>e</sup> advent)**

Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd voor het binnenlands diaconaat. Overige doelen zijn eigen kerk en eigen jeugd.

**COLLECTE KERK IN ACTIE  
(BINNENLANDS DIACONAAAT)  
Vrolijkheid in asielzoekers-  
centra**



Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker.

Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

*De tekst van...*

**Ds. Jacolien de Lange**



O kom, o kom,  
Immanuël...

Dit bekende en geliefde lied is ooit geschreven voor de zeven dagen vóór kerst. Elke dag één couplet, bij de bijbeltekst van die dag. Onlangs verscheen een nieuwe berijming, die we ook in de Vespers gebruiken dit jaar, met als ondertitel 'Morgen zal ik er zijn'. Dit verwijst naar een verborgen waarde in de originele Latijnse versie van dit lied. De eerste letters van elk couplet vormen de woorden: "Ero cras." Morgen zal ik er zijn. Een belofte van de komende Messias, wiens komst wij verwachten! Deze week de eerste coupletten, volgende week het vervolg...

1. O Wijsheid, woord van hogerhand,  
verhef uw stem, vervul het land.  
Dring met uw inzicht tot ons door;  
wijs ons uw wegen, ga ons voor.  
O kom, o kom Immanuel,  
tot vreugde van heel Israël.

2. O Heer, die eens verscheen in vuur,  
verschijn opnieuw, verlicht dit uur.  
Zet heel ons hart voor U in brand;  
toon ons uw macht met sterke hand.  
O kom, o kom Immanuel,  
tot vreugde van heel Israël.

3. O Twijg uit Jesse, nieuwe loot,  
wees onze koning, machtig, groot.  
Maak alle volken stil voor U;  
kom, wacht niet langer, red ons nu!  
O kom, o kom Immanuel,  
tot vreugde van heel Israël.



## Krystfiering

Wolle jo oanwêzich wêze by de krystfiering dy't de diakonij organisearret op moandei 19 desimber (sjoch Tsjerkeweachen), dan kinne jo jo noch opjaan oan'te mei kommende moandei 12 des. by Sjouk Raap, 06-51470901 of Lien Koornstra 06-10490946.



2022

Actie



**Kerkbalans**

De meeste leden betalen hun 'kerkelijke bijdrage' (Actie Kerkbalans) via een automatische incasso. Voor zover u de bijdrage zelf overmaakt, verzoeken wij u uw bijdrage voor 2022 voor het einde van het jaar over te maken.

Bankrekening NL26 RABO 03209 04 105 t.n.v. Protestantse Gemeente Garyp

## Vrijwilligers gevraagd kerstviering AZC

We zijn heel blij met de vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor de kerstviering op dinsdag 20 december met de bewoners van het AZC.

Deze vrijwilligers krijgen volgende week een mail met meer info.

Maar we hebben het nog niet rond.

We zoeken nog vrijwilligers voor bij de crèche, de kinderen 1-4 en van 5-8

Vrijwilligers om alles klaar te zetten, salade of soep te maken, catering en vervoer.

De bewoners van het azc zijn heel dankbaar dat we dit voor hun organiseren.

Voor hun is dit even uit de sleur van het saaie leven op het azc. Even ontspannen en tot rust komen

De kerstviering wordt gehouden in de baptistenkerk Zevenhuisterweg 39 in Noordburgum.

Opgave kan via onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groeten

Namens kerk en vluchteling Burgum e.o.

Tietsje Wiersma, 06 10209392