

Liturgie 18 december

Voorganger: Ds. J. J. de Lange
Organist: dhr. Simon Schoon van Kollumersweach

Lied voor de dienst:
Lied 444

Welkom & Mededelingen
Introductie op de dienst
Aansteken 4e adventskaars
Zingen: Projectlied
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Ps 19: 1, 4 en 6
Uitleg bij het bloemstuk
Zingen: Lied 463: 1 - 5
Kyriégebed

Zingen: O kom, o kom immanuel: 3, 4 en 5

Gebd bij de opening van het woord

Schriftlezing: Gen. 38: 6-15, 18-19

Zingen: Ps 25: 1 en 6

Schriftlezing: Gen. 38: 24-30 + Matt. 1: 1-3a

Zingen: Lied 442 Op U mijn Heiland, blijf ik hopen

Preek

Zingen: Lied 445: 1. 2 en 6

Pastorale mededelingen
Moment van gedachtenis:

Roode Hoekstra

Zingen: "Ik zie een poort wijd open staan"

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 498:2, 3 en 4

Zegen

Collecte

De collecte op zondag 18 december 2022 is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen.

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar bankrek. NL12 RABO 0362 7777 05 van diaconie
- via de collectebussen bij de Spar
- via de Scipio App PKN



Mevr. Kloosterman is opgenomen in het ziekenhuis. Antonius Ziekenhuis Kamer 211 Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek



Bernetsjerke:

It is snein in lange bernetsjerke.

Mar earst wurdt de 4e adfintskears oanstútsen troch Ylse en Rimmer Kooistra.

Lieding: Trientsje, Betty en Thymen.



De tekst van...

Dominee Jacolien de Lange



4. *O Sleutel Davids, breng ons licht; doe wat U opent niet meer dicht. Bevrijd wie bang en eenzaam is; verjaag de dood en duisternis. O kom, o kom Immanuel, tot vreugde van heel Israël.*

5. *O Dageraad, verlicht de nacht; kom voor de dag, de morgen wacht! Verdrijf de schaduw – het is tijd: schijn, zon van de gerechtigheid. O kom, o kom Immanuel, tot vreugde van heel Israël.*

6. *O Koning van de volken, kom; kijk naar uw eigen schepping om. Maak, hoeksteen, alle volken één; bouw aan uw woning, steen voor steen. O kom, o kom Immanuel, tot vreugde van heel Israël.*

7. *O God met ons, kom, Redder, Heer, bewijs uw naam, daal bij ons neer. Hoop van de volken, zie ons aan; laat ons voor altijd met U gaan. O kom, o kom Immanuel, tot vreugde van heel Israël.*

... vol verlangen zien wij uit naar Kerst. Het lied 'o kom, o kom, Immanuel' – morgen zal ik er zijn' helpt ons dat verlangen te verwoorden. De coupletten van vorige week zongen over het zélf geopend worden voor Gods licht. Deze coupletten bezingen de nood in de wereld, waarover het Licht van de Messias zal stralen. Totdat alle volken met Hem gaan. We zingen het biddend mee: "o kom, o kom, Immanuel, tot vreugde van heel Israël... en de wereld!"

Onze gedachten zijn bij de familie van:
R. Hoekstra

