



## Liturgie 25 december

### Kerstmorgenviering



“Maria kreeg een zoon!”

**Voorganger:**

ds. Jacolien de Lange

**Muzikale medewerking:**

Chr. Muziekvereniging  
“Looft den Heer”

Muziek voor de dienst  
Welkom & mededelingen  
Zingen: Lied 477: 1 en 2  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Aansteken van de Kerstkaars  
Zingen: Lied 473: 1 en 2  
Gebed  
Zingen: Lied 474: 1, 3 en 4  
Woord van genade  
Zingen: Lied 487  
Bloemschikking  
Zingen thema-lied  
Gebed om de Heilige Geest bij  
de opening van het Woord  
Schriftlezing: Jesaja 8:23 - 9: 6  
Zingen: Psalm 98: 1 en 3  
Schriftlezing: Lucas 2:1-12  
Video: Mary, did you know...  
Schriftlezing: Lucas 2: 13-20  
Zingen: Lied 498: 1, 2 en 5  
Verkondiging:  
“ Maria kreeg een zoon!”  
Muzikaal intermezzo: Christmas  
greetings  
Zingen: Lied 506: 1, 3 en 4  
Pastorale mededelingen  
Dankgebed en voorbeden  
Collecte dia's + mededelingen  
muzikaal intermezzo “O little  
town of Bethlehem”  
Slotlied: Psalm 150  
Heenzending en zegen  
“Ere zij God”

## Collecte

De collecte voor de **kerstnacht-  
viering** is bestemd voor het  
leger des heils Leeuwarden. Lees  
meer over deze bestemming  
verderop in deze Efkes Byprate.

De collecte op zondag 25  
december **1e kerstdag** is  
bestemd voor de diaconie,  
eigen kerk en eigen jeugd.

## De tekst van...

*Kerkelijk  
werker*

*Johanna  
Bloem*



## Kerstfeest

### ‘De geboren onschuld’

We kunnen er niet om heen. Het is kerstfeest.  
Vandaag vieren we met elkaar het feest dat de chris-  
telijke kerk over de hele wereld viert. Als de dagen op hun kortst  
zijn zo midden in de winter, vieren wij met veel gezelligheid en  
lichtjes de bron van het licht en dat is God zelf. Het verhaal van  
kerst, de geboorte van een kind, raakt ieder mens, in welke om-  
standigheid je ook verkeert, in wat voor situatie je ook leeft.  
Want een kind staat symbool voor het begin. Het kind betekent  
de ‘geboren onschuld’.

Het is niet toevallig dat kerst een feest van nostalgie is.  
Heel veel van onze kerstsfeer is gebaseerd op beelden en erva-  
ringen van vroeger, op gekoesterde tradities en op warme herin-  
neringen. En wat dan heel menselijk is, is dat we die herinnerin-  
gen mooier maken.

Vroeger, toen was het altijd wit met kerst. Vroeger, toen was er  
zo’n echt kerstgevoel, met kaarsjes in de kerk, een sinaasappel  
en een boekje, en met tenminste echte kerstliederen.

Het kerstgevoel, als het er is, duurt het maar even. Want we  
weten allemaal dat het gewone leven al gauw zijn voortgang  
weer neemt. Er zijn mensen die zouden kerst wel willen over-  
slaan. Zoals je ook op kunt zien tegen een verjaardag, de eerste  
keer alleen. En toch dat zou jammer zijn. Jij kunt kerst wel over-  
slaan, maar kerst slaat jou niet over. Het feest dat zoveel zegt  
als: er is altijd een nieuwe begin mogelijk. Want dat is ook de  
boodschap die in de geboorte van het kind meekomt.

Want in die geboorte wordt God zelf opnieuw geboren, mens  
onder de mensen, begonnen als een kind. Gods liefde verschijnt  
op aarde in de gedaante van een kind.

Het is precies hetzelfde als in de kerstverhalen doorklinkt. Dat is  
de betekenis van kerst. Als het erop aan komt, zal het Licht over-  
winnen, het licht dat God zelf is. God uit God, licht uit licht.  
Daarom komt de hele wereld op kraamvisite.  
Hoog en laag. De wijzen of koningen uit het Oosten, maar ook de  
herders van het veld,  
en de Engelenkoren in de nacht. En daarom is kerst het feest van  
de vrede, van de genade, Gods welbehagen en vrede op aarde.





## uitnodiging

voor de jeugd vanaf VO 1.

Komen jullie naar deze bijzondere middag/avond?  
Geef je snel op.  
We zien jullie!



## GO Event Sport&Spel



Eten & drinken wordt verzorgd!



Opgeven kan met je eigen groep bij je eigen jeugdwerker! Kan t/m 18 januari!!



22 Januari 2023, aanvang 16:30



Sportkamp Douwekamp Healwei 2a 9218 RH Opeinde(VV ONT)



Heb je nog vragen? Bel dan:  
06-36103965 of 06-18565267



### Collecte kerstnachtviering 24 dec. 2022

**Bestemd voor Leger des Heils Leeuwarden**

*Kerst vieren met het Leger des Heils*

Kerst is een tijd van samen zijn en naar elkaar omzien. Ook dit jaar kun daklozen, ontheemden weer bij het Leger des Heils terecht voor veel activiteiten in kersttijd. Bijvoorbeeld een kerstdiner of een kerstnachtdienst. Maar ook gewoon een gezellig kopje koffie.

*Speciaal aandacht bij kerst voor eenzamen en daklozen is maar één van de vele activiteiten van het Leger des Heils.*

*Gedurende het gehele jaar is er aandacht voor daklozen en ontheemden.*

*Daarom wordt deze collecte warm bij u aanbevolen!!*



Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Zie het **PONKJE** in een glazen vaas!

**Overige donatie mogelijkheden :**

- via bankoverschrijving naar bankrek. NL12 RABO 0362 7777 05n diaconie
- via de collectebus bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp