



11 november 2022

Efkes Byprate

Nr.137

Liturgie 13 nov. Petrustersjerke

Voorganger: ds. Jacolien de Lange

Organist: Lummie Cordes

Voor de dienst, lied 971

Welkom

Aanvangslied: SOW 85

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen, Psalm 130: 2

Gebed van verootmoediging

Zingen, Psalm 130: 3 en 4

Leefregel: Marcus 12:29-31

Gebed om de Heilige Geest bij

de opening van het Woord-

Schriftlezing, Exodus 3:1-6

Zingen, Lied 319: 1 en 2

Schriftlezing, Lucas 20: 34-38

Zingen, Lied 319: 5 en 6

Preek: "Een God van levenden"

Zingen, Lied 722

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden, stil

gebed

Collectemoment

Viering vh Heilig Avondmaal

Zingen, lied 340b, apostolische

geloofsbelijdenis

Gebed, Onze Vader

Lied 377

Slotlied, Lied 725

Zegen

Bernetsjerke

Deze zondag is de kinderkerk in De Jefte. Het is een lange zondag, we gaan dus eerst niet in de kerk. Met elkaar gaan wij meedoen aan het schoenendoosproject. Heb je thuis nog een schoenendoos, dan heel graag meenemen naar de Jefte. Leiding: Oebele, Hendrik en Saapke.

Om privacy redenen worden op de website geen persoonlijke gegevens vermeld.

Deze zondag is het diaconale (HA) collectedeel bestemd voor Stichting Hulpgoederen Roemenië "Garyp-Earnewald". Voor meer info, zie Tjerkeweagen. De overige doelen zijn eigen kerk en eigen jeugd.



Aan tafel

Tijdens de startzondag hebben de kinderen van bernetsjerke 't Anker een tafelkleed gemaakt. Nu wordt dan dit kleed bij de thematafel in de kerk gebruikt. Het brood en wijn staan op tafel, verwijzing naar het Heilig Avondmaal. Brood als symbool voor Jezus lichaam en wijn als symbool voor Jezus Zijn bloed. We hopen dit jaar vaak samen aan tafel te mogen zitten met elkaar, in de kerk en thuis.

de tekst van...

dominee
Jacolien de Lange



*Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is Uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.*

*De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
Uw hartslag die ons leven is.*

*Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
O Lam van God, U loven wij.*

*Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijgaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed*

Lied 389 – tekst: Jaap Zijlstra

Gedachteniszondag

Op zondag 20 november a.s., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staan we 's ochtends in de kerk stil bij de dierbaren die het afgelopen jaar zijn overleden. 's Middags is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden of troost en bemoediging te vinden in de Petrustersjerke. De kerk is open van 14.30-16.00 uur. Familieleden van overledenen zijn welkom, maar ook iedereen die behoefte voelt om op deze manier hen te gedenken die u al langer geleden in liefde hebt moeten loslaten. Ds. Jacolien de Lange en een kerkenraadslid zullen deze middag aanwezig zijn. In de hal van de kerk staan grafkaarsjes die u op het graf kunt zetten. In de kerk staan op de viertafel waxinelichtjes die u mag aansteken.



Wat een geweldige avond met de jeugd op 09 nov 2022.

Thema: DANK-BAARHEID.

Het was een SUCCES! We hopen jullie snel weer te zien en te ontmoeten.

een kleine
impressie..