



6 januari 2023

Efkes Byprate

Nr.145

8 januari Andrestsjerke

Voorganger: ds. A. Rooze, Tilburg
Organist: Anne de Vries-Sibma

Welkom
Openingslied 103: 1 en 9
Stilte, votum en groet
Lied 195 (Klein Gloria)
Gebed van verootmoediging
Loflied 473
Thema
Gebed om de heilige Geest
Lezing Psalm 117
Lied 117D in 4 talen:
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
Sing praises, all you peoples, sing praises, to the Lord.
Sing praises, all you peoples, sing praises, to the Lord.
Lezing, Jesaja 9:1-6
Luisterlied "Laudate Dominum"
Preek
Lied 340B
Gedachtenis
Zingen, Lied 416
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Slotlied 518: 1, 6 en 7
Zending en zegen

De collecte is deze zondag bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Collecteren bij de uitgangen

Vanaf januari start de diaconie weer met het collecteren. Omdat corona nog steeds niet is verdwenen kiest de diaconie voor een tussenvorm. Het ponkje gaat niet zoals gebruikelijk door de banken maar er zal worden gecollecteerd bij de uitgangen.

Dizze snein is der wer **bernetsjerke.**

Wy begjinne fuort yn ús eigen romte.
Lieding: Saapke, Marit, Doreen.



IMPACT avond 10 januari om 19.45 uur in de soos.

V01 t/m V05

Komende week ontvangt u in uw brievenbus een flyer over de Actie Kerkbalans 2023



de tekst van... kerkelijk werker Johanna Bloem



Markus 6 vers 48

Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en Hij wilde hen voorbijlopen.

Jezus had de leerlingen opdracht gegeven om naar de overkant van het meer te gaan. Ze hadden slecht weer en kwamen niet vooruit. De golven waren te hoog en ze voelden zich alleen gelaten. Jezus had hen vast en zeker kunnen helpen. Maar Hij heeft zijn leerlingen zeker in zicht. Dan als de nacht bijna voorbij is, het is nog steeds donker, een hele nacht lang hebben ze in dat donker moeten ploeteren en vechten tegen de elementen van de natuur: de wind en de golven, dan komt Jezus naar hen toe, op een bijzondere manier: Hij loopt over het water naar hen toe. Hij loopt echter niet direct naar hen toe, maar gaat hen voorbij. Dat kan heel verwarrend zijn: waarom gaat Hij niet rechtstreeks naar het schip om bij Zijn leerlingen te zijn? Waarom gaat Hij hen voorbij? Jezus passeert hen echter niet om hen daarna links te laten liggen. Hij gaat hen voorbij om voorop te gaan, om een weg te banen, te zorgen dat ze vrij baan hebben en dat ze in de luwte van Hem kunnen aankomen. Hier wordt al iets zichtbaar van hoe Christus aan het kruis de weg baant, zodat wij in de luwte van Hem verder kunnen gaan en aan mogen komen in de veilige haven die God is. Jezus die voor zijn leerlingen een weg baande wil dat ook voor ons doen. Bij moeilijkheden of ziekte waar wij zelf geen uitweg zien gaat Jezus ook voorop en kunnen wij van harte zingen, "Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord. En 't veilig strand voor oog."

Een nieuw begin...



Impact tienerdienst

Waar? Jeugdzolder

Andrestsjerke

Wanneer? 8 januari

om 9.30 uur

Om privacy redenen worden er op de website geen persoonlijke gegevens vermeld.