

Liturgie 22 januari

Voorganger: Ds: J.J. de Lange
Organist: Klaas Hofstra

Lied voor de dienst
 Welkom en mededelingen
 Inleiding op de dienst
 Aanvangslied: Ps. 139a
 Stil gebed
 Bemoediging en groet
 Zingen: Lied 442: 1
 Wij knielen in gebed voor God
 Loflied/geloofslied: Sj. op wei 46
 Afscheid aftredende ambtsdrager
 Zingen: Lied 340b
 geloofsbelijdenis
 Presentatie nieuwe ambtsdrager
 Zingen: opw. 488
 Gelofte en bevestiging
 Zingen: "Gods zegen voor jou"
 Gebed
 Schriftlezing: Psalm 139
 Zingen: Psalm 139
 Schriftlezing: Mattheüs 4:12-22
 Zingen: Lied 531: 1 en 3
 Preek
 Zingen: Lied 939
 Pastorale mededelingen
 Dankgebed en voorbeden
 Collecte
 Slotlied: Opw. 334
 Zegen

Bijbelzondag

Deze zondag is
 Bijbelzondag.



We vinden het heel gewoon dat we een Bijbel hebben.

Maar is dat wel zo? De Bijbel is een heel bijzonder boek. Sommige teksten zijn weldrieduizend jaar oud – en toch spreken ze ons nog aan. Sterker nog: die tekstengaan (ook) over ons! Prachtige teksten vol belofte. Ook moeilijke teksten met harde woorden.

Wat hebben ze ons vandaag te zeggen? En hoe spreekt God door deze woorden? Samen met de afscheidnemend en aantredend ambtsdrager heb ik hier over nagedacht. Er blijkt véél te ontdekken!

Collecte

De collecte is deze zondag bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen.
 Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- * via bankoverschrijving naar rek.nr. van de diaconie NL12 RABO 0362 7777 05
- * via collectebussen bij de Spar
- * via de Scipio App PKN Garyp

Bernetsjerke:

Snein begjinne de bern fuort yn har eigen romte.

Lieding:
 Anna, Christina, Thymen.

Wy hoopje dat jimme allegearre wer komme.

Doopdienst 29 januari

Volgende week zondag is het feest in de kerk. Doopfeest: Een kindje zal het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Water stroomt over zijn hoofd. Tekenen van een nieuw begin. Zijn naam wordt in ons midden genoemd, en verbonden aan Gods naam. We hopen dit feest met jong en oud mee te vieren.

Wat zou het fijn zijn als u zelf, met de kinderen, kleinkinderen, of buurkinderen twee liederen die rond de doop zullen klinken alvast oefent. Ook op school wordt geoefend! "Wy meie wer op 'e nij begjinne' [zie EB van vorige week, of op de website van onze kerk!] en "Verbonden met vader en moeder". Dit staat in 'Sjongend op wei', maar ook op Youtube.

De tekst van...

Tsjikke Bloem



Goede voornemens...

Tijdens de afgelopen IMPACT-avond vroeg ik de jongeren of ze ook goede voornemens hadden. Niemand had er één, want het gaat toch nooit goed met goede voornemens. En daar zit zeker een kern van waarheid in. En er zei ook iemand...je kan toch altijd met een goed voornemen beginnen, het is stom dat je dat dan aan het begin van een nieuw jaar moet doen en dat is ook zeker een goed punt! En toch...die goede voornemens...Voor mij helpt het om af en toe even stil te staan bij mijn leven en met mensen in gesprek te gaan over 'het leven'. Hoe gaat het eigenlijk? Wat wil ik? Wat kost te veel energie? Ontvang ik ook of geef ik te veel? Hoe gaat het met de balans? De balans opmaken...dat doen we vaak aan het eind van het jaar...Heb jij heeft u goede voornemens voor je geloofsleven? Ik zag een podcast voorbijkomen. Bijbel in een jaar van het Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap. Dat lijkt mij wel wat...luisteren naar de Bijbel i.p.v. lezen, misschien kom ik dan weer tot hele andere inzichten. En wat doe jij? Goede voornemens...



Kleurrijk boeket,
 met een eenduidige boodschap:

Velen schreven een variant op dezelfde uitspraak. Goed doen is er voor je naaste zijn, recht doen aan je naaste, omzien naar je naaste. Dat wij op veelkleurige wijze die boodschap in ons leven waarmaken!
 #Doegoeddoerecht

