

**Liturgie 29 Jan. 2023**

**Voorganger:** Ds. J. J. de Lange

**Muzikale medewerking:**  
Fam. Vd Woude e.a.

**Muziek voor de dienst  
binnenkomst kerkenraad,  
doopouders en dopeling  
Welkom & mededelingen  
Introductie op de dienst**

**Zingen:** God kent jou

**Stil gebed**

**Inleiding op gezongen Votum&Groet**

**Zingen:** Votum&Groet (Sela)

**Gebed van toenadering**

**Leefregel&genadewoord**

**Luisterlied:** "Revelation Song"

Uitleg waarom wij dopen

**Luisterlied:** "Nu dat jij er bent"

**Presentatie van de dopeling  
Doopgebed**

**Doop- en belijdensvraag**

**Vullen van de doopvont**

**Doopbediening**

**Geloften**

**Zingen:** Dyn heit en dyn mem  
ha dy winskje

**Verwelkoming**

**Zingen:** Wy meie wer op'e nij  
begjinne

**Gebed bij opening vh Woord**

**Schriftlezing:** Exodus 2:1-10

**Zingen:** Psalm 139b

**Preek**

**Zingen:** "Doop"- Sela

**Pastorale mededelingen**

**Zingen:** Ps. 42: 1 en 7

**Gebeden**

**Mededelingen beamer**

**Heenzending en zegen**

**Zingen:** Lied 416

**(G)iest ek mei.**

Samen eten. Vrijdag 3 februari is iedereen vanaf 16.30 uur weer van harte welkom in It Geahûs. Opgeven vòòr woensdag 1 februari bij Eelke Hoekstra (0511-521975 of via de mail e.hoekstragarijp@hotmail.com) of Sjoukje Raap (0651 470 901).



**Collectes**

Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat. Overige doelen eigen kerk en eigen jeugd. COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT) – Kinderen en jongeren

**Nederland speelt  
Sirkelslag**

**Bernetsjerke:**

Der is snein wer bernesjerke. De bern begjinne yn tsjerke. Lieding Ans en Marko

**De tekst van...**

**Dominee Jacobien de Lange**



1. *Dyn heit en dyn mem ha dy winske, dêr hearsto al hielendal by, mar folle mear fleurige minsken woll' dit feest hjir hjoed fiere mei dy.*

Refrein:

*In namme is dy jûn mar do krijst der ien by ta dyn trest, want do wurdst hjoed doopt yn de namme fan God, ja, fan Heit, Soan en Hillige Gest*

Zondag mag dit lied weer klinken in onze gemeente. Wat blijft het prachtig, samen te mogen vieren dat een kind wordt gedoopt. Dat een kind niet alleen door de ouders gewenst is – en dát is al een rijk gegeven!! – maar ook door heel veel andere mensen, door de gemeente welkom wordt geheten.

Want wat is dat belangrijk: dat je als ouders er niet alléén voor staat om je kind voor te gaan op de geloofsweg. Als gemeente beloven we na de doop, dat we de ouders zullen steunen, en het kind mede zullen voorgaan in geloof.

Wat is een doopdienst een prachtige gelegenheid om onze kinderen en jongeren iets te laten zien van Gods verbond. Een verbond waarin zij door de doop al in zijn opgenomen, of misschien als ze groot zijn zélf voor mogen kiezen.

Want dát is het diepste wonder van de doop: Dat God zélf voor ieder kind, voor ieder mens kiest. Dat Hij zijn naam aan onze naam wil verbinden. Wat is dát een troost: dat wij "Kind van God" mogen heten. Hij kende je al in de moederschoot, Hij houdt van je, én Hij wil met je meegaan, élke dag van je leven – in goede en in kwade dagen. Hij draagt je leven – door het water, door het vuur, tot in Zijn bevrijdende toekomst. Dat mogen we zondag vieren. Viert u, vier jij mee? Tot zondag!