

Liturgie 5 februari

Voorganger: kerkelijk werker

Johanna Bloem

Organist: Gryt Zijlstra

Welkom

NLB 215 1, 3, 4 en 7

Stil gebed en groet

met Klein Gloria

NLB lied 103 vers 1, 5 en 7

Gedicht

NLB lied 150 vers 1 en 2

Gebed.

Wet

NLB lied 119: 60 en 65

De schriftlezingen NBV

Psalm 93 en Markus 6:45-52.

NLB lied 903:1,2 en 6

Overdenking

NLB lied 868 vers 1, 2, 4 en 5

Geloofsbelijdenis NLB lied 340b

Gebed

Zegen

Slotlied NLB lied 885:1 en 2

Collecte

De collecte is deze zondag bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.



De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen.

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- * via bankoverschrijving naar rek.nr. van de diaconie NL12 RABO 0362 7777 05
- * via collectebussen bij de Spar
- * via de Scipio App PKN Garyp

Tienerdienst



O die liefde....

Die gaat soms door merg en been...

(Bij sommigen ook door de maag) 🤪

Je kan er letterlijk ziek van worden, maar het kan je op opliften naar een hoger niveau, naar een betere versie van jezelf.

O die liefde!

In 1 Corinthiërs 13 staat het zo prachtig omschreven, de liefde is...

Daar willen wij, samen met jullie, op deze tienerdienst ochtend verder over praten, zingen en.....

Komen jullie ook weer?

Wij zijn er weer klaar voor en hebben er zin in! See you!



De tekst van... kerkelijk werker



Marcus 1:32-38

Als de sabbat voorbij is, komen drommen mensen naar Jezus toe. Ze hebben gehoord welke wonderen Jezus had gedaan.. Ze komen naar Hem toe met de nood van hun leven. Ziekte. Zonden. Demonen. Ze weten Jezus te vinden. Of eigenlijk: **Jezus laat zich vinden**. Jezus sluit zich niet op in een kamer, moe van het vele werken, maar hier zien we de Heiland ten voeten uit: onder de mensen met het heil van God. Hij is te vinden voor wie Hem zoekt.

Het is de evangelist Mattheus die hierover schrijft: *'Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen'*. Ik zie dat beeld ook voor me bij het avondmaal. Dat mensen met de nood van hun leven Jezus opzoeken. Dat is toch ook de essentie van het avondmaal. Dat Jezus tegen ons zegt: *"komt tot Mij die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven"*. Jezus is dan de gastheer en Hij zegt tegen u, jou en mij: wie Mij zoekt, zal Mij vinden.

Hij staat voor ons met Zijn handen naar ons uitgestoken. Hier, dit is wat Ik je te bieden heb: wijn als teken van Mijn verzoening. Ik heb al je zonden gedragen aan het kruis. Geloof je dat? Dan zal Ik je dat laten proeven aan Mijn tafel. En ook: brood. Ik ben het brood dat leven geeft. Kom, dan zal Ik je hart opnieuw vervullen met mijn liefde en kracht. Ik zal je ziel versterken zodat je weer verder kunt.

Gezang 348 vers 7

Gij hebt U zelf gegeven
als zaad, voor ons ontkiemd,
uw hart en ziel en zegen,
Gij zijt het, die ons dient
met vlees en bloed en leven
O God en Heer, groot is uw eer, halleluja!

Dit is de God die ons volgende week nodigt aan Zijn tafel. Laten we alles wat ons hindert de komende week aan de kant schuiven en op Zijn uitnodiging ingaan. Kom, zegt Hij, want Ik heb voor u en ik heb voor jou alles volbracht.