

10 febr. 2023

Efkes Byprate

Nr.150

Liturgie 12 februari

Voorganger:

Ds. J.J. de Lange

Organist:

H. van der Meulen

Orgelspel

Lied voor de dienst sow 178

Welkom & Mededelingen

Aanvangslied: Lied 906: 1 en 6

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 906: 7

Gebed

Loflied: Psalm 34: 1, 4 en 9

Kinderlied

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 10: 1- 11

Zingen: Psalm 105: 9

Schriftlezing: Exodus 10: 12-20

Zingen: Psalm 105: 10 en 17

Preek "een weg van bevrijding"

Zingen: Lied 395: 1 en 4

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden – stil gebed

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Viering van het Heilig Avondmaal

Zingen: lied 340b

Gebed

Lied 385

Dankzegging

Slotlied: Psalm 118: 1 en 10

Zegen



Bernetsjerke

De bern begjinne yn tsjerke.

Lieding:
Harmke en
Renske



Collecte

Het diaconie deel van de Heilig Avondmaal collecte is deze zondag bestemd voor ORA Hulpverlening (brood en levensmiddelen) in Oost Oekraïne. Overige doelen eigen kerk en eigen jeugd.

ORA ondersteunt meer dan 70 zendings- en hulpverleningsinitiatieven in 23 landen in Azië, Afrika en Oost-Europa. Hierbij werken we nauw samen met lokale kerken en organisaties.



Dagelijks brood en levensmiddelen voor dorpen in Donetsk en Lugansk

De oorlog in Oekraïne raast iedere dag nog door. De achterblijvers in de dorpjes in Oost-Oekraïne zijn nog verstoken van winkels en andere voorzieningen. Het is bij onmogelijk om aan dagelijks voedsel te komen. Moedige vrijwilligers rijden naar de vele dorpjes in de regio en delen broden en levensmiddelen uit. Deze collecte is bestemd voor brood en levensmiddelenpakketten voor gezinnen en ouderen die zijn achtergebleven in het oorlogsgebied.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

Incasso Tsjerkeweagen.

Door het overzetten van de abonnementenadministratie is de bijdrage Tsjerkeweagen over 2021 in 2022 geïnd. Komende week wordt zowel het bedrag over 2022 als over 2023 geïnd. Dit geldt alleen voor de automatische incasso's.

De tekst van...

Tsjikke Bloem



Bidden met je hand

Samen met het gezin bidden of überhaupt bidden kan best een zoeken zijn. Daarom een tip: Teken allemaal je hand na op een stuk papier. En schrijf per vinger een gebedspunt op, namelijk:

Duim: God danken, wat gaat er goed of is leuk.

Wijsvinger: Bidden voor de W van Wereld. Wat speelt er in de wereld, waar kunnen we voor bidden?

Middelvinger: Bidden voor dingen die moeilijk zijn of niet leuk.

Ringvinger: Bidden of danken voor mensen die je kent. Opa of oma, vrienden, familie.

Pink: God eren. Dus iets zeggen over wie God is.

Ik zou zeggen, probeer het eens! Iedereen kan het 😊



Iedere maand hebben we tijdens de IMPACT-activiteiten een thema wat centraal staat. Deze maand is dat, hoe kan het ook anders: **De liefde**. Wees van harte welkom tijdens de activiteiten!

