

Liturgie 3 april

Voorganger: kerkelijk werker Johanna Bloem

Organist: Ineke Kooistra
Lied 216 vers 1, 2 en 3 (Dit is een morgen als ooit de eerste)

Votum en Groet
Evang. Bundel: Lied 241 alle drie verzen (Wees stil voor het aangezicht van God)

Kindermoment
Verootmoedigingsgebed

Lied 906: vers 1, 7 en 8 (God is tegenwoordig)

Leefregels/Wet

Psalm 119: vers 1 en 60

Gebed opening schrift

Lied 885: vers 1 en 2 (Groot is uw trouw o Heer)

Heidelbergse catechismus

Zondag 21: vraag 54

Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk?

Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in eeuwigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Schriftlezingen 

Catechisatie instuifmiddag

Zondag 10 april
16:00 t/m 19:00 uur
@ **Andreastsjerke**
12 t/m 17 jaar



Pasen

Schriftlezingen uit de NBV (2004):

-Johannes 10:1-18 en daarna lied 968 vers 1 en 2 (De ware kerk des Heren)

- 1 Petrus 2:4-10 en daarna lied 968 vers 3, 4 en 5

Overdenking

Lied 133 vers 1, 2 en 3 (Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't zonen)

Geloofsbelijdenis

Evang. Bundel lied 341 (Heer God U loven wij)

Dankgebed

Slotlied Evang. Liedbundel 406 vers 1, 2, 3 en 4 (Eens zal op de grote morgen)

Zegen.

Snein is der wer in lange bernestjerke. Komme jimme allegearre wer? Lieding: Saapke, Thymen en Renske

De tekst van kerkelijk werker Tsjikke Bloem



Lijden

In deze tijd voor Pasen staan we stil bij het lijden van Jezus. Vaak hebben we moeite met lijden. Het lijden van onszelf, maar ook dat van de ander. Lijden maakt ons vaak stil, kost veel energie en het is een worsteling op zich.

Maar kunnen we juist in ons lijden dicht bij God komen? Door het lijden van Jezus? Is er ruimte in onze maatschappij, in ons leven om het lijden niet weg te stoppen, maar het er te laten zijn, in wat voor vorm dan ook? In de bijbel lezen we veel verhalen van mensen die lijden, interessant om te kijken naar die levens en hoe zij omgaan met hun pijn, verdriet en ellende en hoe dit lijden de relatie met God verdiept. Toch blijft het voor mij een groot onderwerp met veel vragen en niet zozeer concrete antwoorden, maar hierdoor blijf ik wel zoeken...juist in deze tijd!

De **diaconie** nodigt alle ouderen en andere belangstellenden uit voor een gezellige middag met een **Paasbrunch**.

Deze middag wordt gehouden op vrijdag 8 april, in de ruimte achter de Andreas kerk. De deur is open vanaf 15.45 uur.

In verband met de catering is het wel gewenst dat u zich opgeeft voor 5 april. **Opgeven kan bij Lien Koornstra. Telefoon nr. 0511-521947.**

In het fries zeggen we: "net stinne, mar hinne" Het duurt tot ongeveer 18.45uur. **Tot ziens op 8 april.**



TIENERWEEKEND
GROW

27 T/M 29 MEI 2022

HET GAAFSTE TIENERWEEKEND!

ADVENTURE | MEETINGS | GAMES
MUSIC | FAITH | 12-17 JAAR

MELD SNEL JEZELF EN JE VRIENDEN AAN!

KerkOverstag
GROW-TIENERWEEKEND.NL



GROW is een tienerweekend van **27 t/m 29 mei** voor tieners van 12 tot en met 17 jaar. Met veel ontmoetingen en super gave activiteiten zoals: **duiken, autorijles, quad rijden, sport clinics, vette teamgames, stormbanen** en meer!

Verder zijn er een aantal inspirerende **meetings** met een **band** en **gave sprekers!** Want God is springlevend en wij willen Hem met elkaar beter leren kennen. Jij en je vrienden kunnen er bij zijn!

Ben je 18 jaar of ouder?
We willen je graag uitnodigen om te komen helpen als leider of vrijwilliger.

KerkOverstag
Hemelvaart Weekend 2022
GROW-TIENERWEEKEND.NL