

17 maart 2023

Efkes Byprate

Nr.155

Liturgie 19 maart

Voorganger: Ds. J.J. de Lange

Organist: Anne de Vries

Orgelspel voor de dienst
Lied voor de dienst
Welkom en Mededelingen
Introductie op de dienst: zondag
Laetare
Aanvangspsalme: Psalm 122
Stil gebed
Bemoediging en groet
Moment met de kinderen
Kinderlied CD: "Wie is Hij"
kinderen naar de bernetsjerke
Aandacht voor bloemschikking
Zingen: Lied 534
Smeekgebed
Leefregel
Zingen: Lied 885
Gebed bij de opening van het woord.
Lezing OT: Ex 16: 11-16
Zingen: Psalm 105: 1 en 15
Lezing NT: Joh 6: 25-51
Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7
Prediking
Zingen: Lied 687: 1 en 3
Pastorale mededelingen
Gebeden
Stil gebed – Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Slotlied: Lied 825: 8 en 9
Zegen

Er is zondag kinderkerk!
lange dienst

Leiding:
Tryntsje Marit en Christina



COLLECTE KERK IN ACTIE (MISSIONAIR WERK)

Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie. Overige doelen eigen kerk en eigen jeugd.

Ontdekken in Kliederkerk



Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbel verhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Deze collecte wordt warm aanbevolen

De tekst van ... Johanna Bloem



Door uw Woord en Geest
"Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan." (Psalm 25:4).

Duidelijk is Gods Woord als het gaat om het leren van dé weg. Er is maar één weg die ons brengt bij God en dat is Jezus Christus. Jezus heeft gezegd: *"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."* In Psalm 25 gaat het over 'de wegen'. Meervoud dus. Het zijn de wegen die God met ons gaat in ons leven en waarvan Hij wil dat wij hem volgen. Koning David, de dichter van deze psalm wil dat ook heel graag. Hij wil Gods wegen bewandelen. De hele psalm staat er bol van. Alleen, hoe vind je die? We krijgen geen briefje uit de hemel met de routebeschrijving. Nergens kom je borden tegen met daarop vermeld 'Gods weg'. Zij die de psalmen berijmd hebben, helpen ons. Zij hebben toegevoegd: "Door uw Woord en Geest." Als wij willen weten hoe Gods weg eruit ziet, moeten wij het Woord van God opslaan en daarbij geleid worden door de heilige Geest. Geleid worden op de weg van God kan op vele manieren. Het kan gebeuren onder een preek of bij het lezen van een dagboek. In een gesprek met anderen. Maar ook dan zal Gods Woord een belangrijke, een beslissende rol spelen.

Uit dagboek "Dit is de dag" door Arie van der Veer. Deze week een meditatie van ds. van der Veer omdat hij weer opnieuw een periode met chemokuren ingaat.

2023 – week 11

Bezinningsavond 'Drinken uit de Bron'

Hoe willen wij in Garyp 'Gemeente van de Heer' zijn? Dát is de grote vraag nu we als kerkenraad bezig zijn met de vorming van een nieuw beleidsplan.



Daar denken we als kerkenraad over na, maar we vinden het heel belangrijk om u als gemeente daar ook in te betrekken. Al bij het beroepingsproces in 2021 was duidelijk, dat deze gemeente graag wilde groeien-in-geloof. Door samen te bouwen aan ons geloof, hopen we ook te kunnen bouwen aan de gemeente.

Aan de hand van het model van 'Drinken uit de Bron' willen we werken aan drie peilers:
De ontmoeting met God,
de ontmoeting met elkaar
de ontmoeting met de ander.

Maar wat hebben we als gemeente nodig, om dit niet alleen theorie, maar ook praktijk te maken? Daar willen we ons in twee avonden, met zo veel mogelijk gemeente-leden, over bezinnen. De 'oogst' van deze avonden wordt verwerkt in het beleidsplan, als speerpunten voor ons gemeente-zijn. We hopen dan ook dat vélen met ons willen meedenken!

1^e avond: 21 maart, 19.30 uur, Grote zaal Andreastsjerke

"Hoe ontmoeten we elkaar en leven we met elkaar als volgelingen van de Heer?" Wat hebben we nodig om 'gemeenschap' te zijn? Hoe kunnen we elkaar versterken in het geloof, of sámen versterkt worden in geloof? Hoe kunnen we naar elkaar omzien? Hoe kan ontmoeting ontstaan tussen generaties?

Wat vreemd dat u niet begrijpt
waar Hij vandaan komt, terwijl
Hij mijn ogen geopend heeft.
(Joh. 9:30)

De meditatieve tekst is:
Oculi; open ogen
Zien, kijken, gezien worden.
Wie ben jij geworden?

