



7 april 2023

Efkes Byprate

nr. 158

liturgie 9 april Andreastsjerke

Voorganger: ds. J.J. de Lange
Organist: Simon Schoon

Orgelspel / muziek op beamer voor de dienst
Lied voor de dienst
Welkom en mededelingen
Halleluja! Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen!
De Paaskaars wordt binnengedragen, ondertussen zingen we de Paasjubel: Sj. op wei 46 – *Daar juicht een toon, daar klinkt een stem!*
Lied 641: 1, 3 en 4 – *Jezus leeft, en ik met Hem!*
"Wij vieren feest"- youtube
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 624 – *Christus, onze Heer, verrees*
Gebed
Psalm 116: 1, 4 en 8

Moment met de kinderen:
Zingen: "Wie is Hij..."
Gebed bij de opening v/h Woord
Schriftlezing, Lucas 24: 1-12
Zingen: *Hij is verheerlijkt* - youtube
Schriftlezing, Lucas 24: 13-35
Lied 632 – *Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven*
Preek: "Hij is de Opgestane Heer!"
Lied 642: 1, 2, 3, 4 en 5 – *Ik zeg het allen, dat Hij leeft!*
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden – afgesloten met stil gebed gezongen Onze Vader (Frysk)
TuskenTiiden 229 = *God fan fier en hein ùs Heit*
Aandacht voor de collecte: 40 - dagen project Roemenië
Slotlied, HH 171 = ELB 125 – *Geprezen zij de HEER die eeuwig leeft!*
Zegen
Sjongend op Wei 47 – *U zij de Glorie!*

de tekst van... kerkelijk werker Johanna Bloem



Johannes 20:1-16

De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! Een mooiere boodschap is er niet te brengen op Pasen. Christus bleef niet in het graf, maar stond op. Opgewekt door God. de dood overwonnen.
De allereerste Paasdag begint niet als een feest. Donker is het nog als Maria naar het graf gaat. Het is ook donker in haar hart. Pasen begint met het gemis, met het verdriet om de dode Jezus.

Petrus en Johannes gaan met Maria mee naar het graf en vinden alleen de doeken waar Jezus in gewikkeld was. Bij Maria duurt het een tijd voor ze begrijpt wat er gebeurd is. En zelfs dan, als ze Hem ontmoet, dan duurt het nog een tijd voor ze gelooft. De engelen die in het graf zijn zeggen het dan ook tegen Maria: *Waarom huil je eigenlijk? Maria, dit is geen dag van tranen, al ben je bij het graf. Bij dit graf hoef je niet te huilen. Hier mag je blij zijn, dansen van vreugde, het uitzingen: Halleluja, loof de Heer. Hij is waarlijk opgestaan!* Dan vraagt Jezus haar 'naar wie zoek je eigenlijk'? Door haar verdriet herkent Maria de stem van haar Heer nog niet. Ze denkt dat het iemand is, die de zorg draagt voor deze tuin. Pas als ze bij haar naam geroepen wordt. "Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij". Dat brengt de ommekeer bij Maria teweeg, haar ogen gaan open. Het wordt nu ook Pasen voor Maria. Christus onze Heer verrees.
Halleluja!

Helaas is de **dienst van Witte Donderdag** niet via de livestream uitgezonden. Er was sprake van een technische storing aan de router. Deze storing is vrijdag opgelost en we hopen dat het nu goed gaat.

Collecte - 1^e paasdag

Het diaconiedeel van de collecte is bestemd voor het 40-dagen project 2023 – Het werk van Bert en Margriet Looij – van der Velde in Cluj-Napoca in Roemenië

Sinds 1997 zijn Bert en Margriet (ProRoma) werkzaam in de zigeunerwijk Pata Rat in Cluj-Napoca om de miserabele levensomstandigheden aldaar te verbeteren. Sinds 2006 doen zij dit voor de st. ProRomi. Deze stichting helpt vanuit een christelijke achtergrond de Roma-zigeuner bevolking in Roemenië.

Inmiddels zijn vijf christelijke scholen, een project voor naschoolse opvang, een alfabetiseringscursus voor volwassen Roma, een Multi Functioneel Centrum en een medische post opgezet. ProRoma bouwt nieuwe onderkomens voor Roma, die in extreem slechte woon- en leefomstandigheden verkeren. Voor genoemde activiteiten is ProRomi volledig afhankelijk van uw voorbede en giften.

De collecte voor het werk van Bert en Margriet met een heel mooi en direct zichtbaar doel wordt van harte bij u aanbevolen.

Stille zaterdag: AANVANG DIENST 21.00 uur!

Er is een foutje geslopen in het kerkblad. De aanvang van de viering op Stille Zaterdag is zoals gebruikelijk voor deze 'nachtwake' **om 21.00 uur!** We hopen met velen deze bijzondere dienst te kunnen beleven!



Der is snein wer bernetsjerke. It is in koarte snein, De bern begjinne dus yn tsjerke.
Lieding: Harmke en RomkeJan

Gemeentemiddag en -avond

Een goed gebruik binnen onze Protestantse Kerk is dat de gemeente richting moet geven aan de kerkenraad en de gang van zaken in de gemeente in haar geheel. Om die richting te laten bepalen, hebben wij altijd een voorjaars- en naarsvergadering. In het voorjaar worden altijd de cijfers besproken en in het najaar de begroting. Dit is één ding van het verhaal en de kerk is geen bedrijf. Het is een gemeenschap van Gods kinderen, van heiligen zelfs!

Daarom hebben wij als kerkenraad ook besloten om met u te praten over de toekomst van onze kerk. De belangrijkste vraag is: waar moeten wij de komende tijd aandacht aan schenken? Om zoveel mogelijk mensen te kunnen betrekken, willen wij dit in een middag- en avondvergadering doen. Wij willen dit gesprek niet voeren in een grote vergadering maar door als kleinere groepen onder het genot van een kop koffie of thee samen te gaan zitten. Vergelijkbaar met de wijze van gesprek rond de beslissing over de gebouwen. Van veel gemeenteleden ontvingen wij reactie dat deze werkwijze – in kleine groepjes iedereen aan het woord laten komen – als zeer positief is ervaren. Ook in het gesprek over het beleid naar de toekomst toe willen wij graag ieders stem horen! Als werkthema voor dit beleidsplan hebben wij gekozen voor: **Samen leven uit de Bron.**

Daarnaast bespreken wij alleen de cijfers in de avondvergadering en niet op de middagvergadering. Tijdens de vergadering bespreken wij alleen de grote lijnen, maar een half uur voor de vergadering kunnen de cijfers van kerk en

diaconie dieper bekeken worden, en kunnen verdiepende vragen gesteld worden. Belangrijke vragen/aanvullingen zullen dan in de toelichting van de grote lijnen tijdens de vergadering worden meegenomen.

Folkert Duipmans en Wietze Haanstra zitten diezelfde avond van 19.00-19.30 uur klaar met een gedetailleerde rekening van de KRM, Diaconie, Zending en Jeugd om in te zien. Over deze jaarrekeningen kunt u vragen stellen of opmerkingen maken.

Het globaal bespreken van de cijfers doen wij 's avonds voor de pauze. Na de pauze gaan wij dan in kleine groepen in gesprek over onze verlangens voor de gemeente, om zo bouwstenen voor beleid te verwoorden.

Agenda Gemeentemiddag/avond op 17 april 2023

Middag (in de grote zaal 15.00 – 16.45 uur)

15.00 - 15.15 uur: Inloop met koffie en thee.

1. Opening
2. Inleiding en uitleg over het werken aan het beleidsplan door ds. De Lange
3. Bespreken en in kleine groepjes praten over het thema: Samen leven uit de Bron.
4. Samenvatting
5. Rondvraag
6. Sluiting

Avond (in de kerkzaal 19.30- 21.45 uur)

19.30 - 19.45 uur: Inloop met koffie en thee.

1. Opening
2. Verslag van diverse kerkelijke geledingen.
3. Inleiding en uitleg over het werken aan het beleidsplan door ds. Jacolien de Lange.
4. Bespreken en in kleine groepjes praten over het thema: Samen leven uit de Bron.
5. Samenvatting
6. Rondvraag

Boekentip:

Als Protestantse Kerk weten we ons blijvend verbonden met Israël. Voor Ds. Jacolien is dit belangrijk: niet kritiekloos, wel vanuit een grondhouding van liefde spreken over Israël. Daar hoort, naast gebed voor de vrede van Jeruzalem, ook zorgvuldige studie van de oude teksten bij.

Vrijwel dagelijks leest Ds. Jacolien een stukje uit de Hebreeuwse Bijbel, om zo blijvend bij te scholen in haar kennis over de Hebreeuwse taal. Piet van Midden, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, emeritus predikant en bekend reis-leider voor Israëlreizen, stuurt dagelijks een Efe-meride, een eendags-vlinder, de wereld in. Naast taal-kennis komt er ook veel achtergrond informatie voorbij, waarvan u af en toe via de preken meegeniet.

Vorige week vrijdag 31 maart kreeg dominee Jacolien van Piet van Midden het boek uitgereikt **'Israël een wereld apart'**. Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan (in mei a.s.) van de Staat Israël heeft uitgeverij Kok, Kampen, aan Piet van Midden gevraagd een boek te schrijven over 3000 jaar geschiedenis van Israël. Dit onder het motto: "Er zijn veel meningen en er is weinig kennis". Een vlot geschreven boek van 180 pagina's met veel feitenkennis. Wilt u dit bestellen? Het kost € 22,50 en is te verkrijgen via <https://boekhandelburgum.nl/bestellen/>. ISBN 978.90.435.3892.3

De kinderen met hun zelf-gemaakte Palm-pasentakken op Palmzondag



Vergeet u niet om het 40-dagen project te steunen? Geld kan gestort worden bij de Spar, bij school, in de brievenbus bij de kerk, in de kerk en natuurlijk ook door een bedrag over te maken naar de rekening van de diaconie NL 12RABO 0362777705 met vermelding gift 40-dagen project 2023.

Wij hopen dat wij Bert en Margriet blij kunnen maken met een hele mooie gift, zodat zij hun werk in Pata Rat voort kunnen zetten.

