

Liturgie 23 april

Voorganger: Ds. J.J. de Lange

Organist: Simon Schoon

Orgelspel voor de dienst
 Lied voor de dienst: 320
 Welkom & Mededelingen
 Aanvangstekst: Halleluja! de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt. Halleluja!
 Aanvangslied: Psalm 33: 1, 2, 8
 Stil gebed
 Bemoediging en groet
 Zingen: Lied 645: 1,2,4 en 6
 Gebed
 Leefregel: zie tekst van kerk-en school lied
 Genadeverkondiging:
 Loflied: Lied 634
 Gebed bij de opening van het Woord
 Schriftlezing: Exodus 20:1-20
 Zingen: Psalm 119: 14, 40 en 66
 Schriftlezing: 1 Petrus 2: 21-25
 Zingen: Psalm 23c
 Preek
 Zingen: Lied 655
 Pastorale mededelingen
 Moment van gedachtenis
 Zingen: De haven van rust
 Dankgebed en voorbeden – *af-gesloten met stil gebed en*
 Inzameling van de gaven
 Slotlied: Lied 912
 Zegen, ♪♪ AMEN ♪♪

Oproep:

Wie weet waar de markies van de pastorie (erker) is gebleven? De twee kleine hebben we wel maar de grote is zoek.

Der is snein wer bernetsjerke



Lieding:
 Anna, Marco en Christina

Collecte

Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië.

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Deze collecte wordt warm bij u aanbevolen



De tekst van ...

Jacolien de Lange



Deze week en volgende week staan de kerkdiensten in het teken van 'de wet'. Vroeger werd deze vrijwel wekelijks in de kerk gelezen, menig-één van een zekere leeftijd kent zodoende de tekst uit het hoofd. Voor de jongere generatie is dit een leuke en effectieve manier om de geboden te leren.

Tien woorden-rap (tekst: Corrie de Geeter)
<https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo>

Ken jij de tien woorden, de woorden één tot tien. Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien! Want deze woorden zijn gegeven, als tien vriendjes voor het leven

- Één is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.
- Twee wil zeggen: God en jij, daar horen echt geen beelden bij
- Drie, dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan
- De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier zodat je wekelijks even voelt hoe God de schepping heeft bedoeld.
- Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar, daar leef je bij.
- Maak niet dood, laat zes je horen, knoop dat heel goed in je oren.
- Een maatje is, zegt nummer zeven, iets heel kostbaars in je leven. Dus luister goed, naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot.
- Acht zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier een beesten-boel.
- Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je and're mensen schaadt.
- Tien zegt: vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers op wat een ander heeft of kan, daar word je ongelukkig van. Dit zijn de tien woorden, De woorden één tot tien. Je hebt ze kunnen horen, Iets om te doen misschien?

(G)iest ek mei?

Samen eten. Vrijdag 28 april is iedereen vanaf 16.30 uur weer van harte welkom in It Geahûs. Opgeven vòr woensdag 26 april bij:



Let op:
 het is ook deze keer een week eerder dan nor maal omdat onze vaste datum valt op 5 mei = bevrijdingsdag.



Onze gedachten zijn bij de familie van