

**Liturgie 30 april**

**Voorganger:** Ds. J.J. de Lange

**Organist:** Margriet Zagema

Orgelspel voor de dienst  
 Lied voor de dienst: 655: 1,2,3  
 Welkom & Mededelingen  
 Aanvangstekst: Halleluja! Juicht voor God, gij ganse aarde!  
 Maak zijn lof heerlijk. Halleluja!  
 Aanvangslied: Ps. 66: 1, 2 en 3 DNP  
 Stil gebed  
 Bemoediging en groet  
 Zingen: Lied 195 = Klein Gloria  
 Gebed  
 Gezongen leefregel: Lied 311  
 Genadeverkondiging: 2 Korintiërs 5: 17, 18  
 Loflied: Lied 641: 1 en 2  
 Gebed bij de opening van het Woord  
 Schriftlezing: Psalm 19  
 Zingen: Lied 214: 1, 2, 3, 7, 8  
 Schriftlezing: Romeinen 3: 21-31  
 Zingen: Lied 966: 1, 2 en 4 Preek  
 Zingen: Lied 903: 1, 3 en 6  
 Pastorale mededelingen  
 Moment van gedachtenis  
 Zingen: Psalm 139: 1 en 7  
 Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  
 Inzameling van de gaven  
 Slotlied: Lied 418  
 Zegen, ♪♪ AMEN ♪♪  
 Zingen: Lied 415:3

**Collecte**

De collecte op zondag 30 april a.s. is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.



Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar bankrek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebus bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp



Der is snein wer bernetsjerke  
 Lieding:  
 Tryntsje, Marit en Doreen

**Inspiratiedag samen jong!**

Wat een geweldige inspirerende dag op zaterdag 22 april jl.

Thema's: Nu jongeren ons ontbreken: Houd moed, het kan!  
 Sprekers en workshops:

- Gezinsdiensten: nieuwe energie - Gerlof Wiersma
- Er zit muziek in! Arnold Wienen
- 7 minuten met God: elke dag Bernard Terlouw

Het lukt niet in een paar woorden te vertellen, hoe deze dag was. Wij hebben in ieder geval hele goede ideeën gekregen en hopelijk gaan we dit ook in de praktijk brengen.

In ieder geval is heel belangrijk, om VERBINDING te zoeken met elkaar. LAAGDREMPELIG! Luisteren naar wat de jongeren willen in en met de kerkdiensten. ECHT luisteren.

Schakel de jeugd in met activiteiten, zo belangrijk. De jeugd horen en zien.

Niet meer zeggen, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar nee, de JEUGD IS HET HIER EN NU!

Werken vanuit 6 kernwaarden:

- Prioriteit geven aan jonge generaties
- Jezus Boodschap serieus nemen
- Hart voor jongeren hebben
- Verantwoordelijkheid geven
- Een warme gemeenschap vormen
- Beste burens zijn

Het betekent voor ons allen veel OM denken. Een verandering, die waarschijnlijk niet altijd gemakkelijk zal zijn. We gaan hier mee aan de slag en hopen op een verbindende gemeenschap!

De tekst van ...  
 Johanna  
 Bloem



Yn it Efkes Byprate fan ferline wike hie dûmny de tsien geboaden foar jongeren yn in rapfoarstelling. Foar de hiel jonge bern binne hjir de tsien geboaden yn it Frysk út de bernebibel: "Bliid Boadskip" (fan J.W. Zantema).

God seit tsien dingen:  
 "Ik bin dyn God, en in oare God hasto net.  
 Do meist gjin dingen meitsje om foar te bidden.  
 Do meist net flokke en Myn name ferkeard brûke.  
 De snein is in aparte dei, oars as de oare seis dagen, it is Myn dei.  
 Hâld fan jimme heit en mem.  
 Dat binne de earste fiif dingen.  
 Dêr moatte sa harren dus oan hâlde.  
 Mar God seit nog fiif:  
 Do meist net deaslaan.  
 Heit en mem hearre byinoar

Do meist net stelle  
 Do meist net wat raars fan in oar sizze, as it net wier is.  
 Do meist net oergeunstich wêze

Dat is it dus. Tsjien dingen.  
 Sa moatte se dwaan.  
 Sa moatte se libje.



Onze gedachten zijn bij de familie van

Elizabeth  
 Smedes-Postma

&

Hiske  
 Kinderman-Leijstra