



5 mei 2023

Efkes Byprate

nr. 162

7 mei Andreastsjerke

Voorganger: ds. J. J. de Lange
Organist: Klaas Hofstra

Belijdenisdienst

Lied voor de dienst, Lied 642: 1, 2, 7 en 8 – *Ik zeg het allen, dat Hij leeft!*

Welkom & mededelingen
Zingen, Sj. op Wei 85: 1 en 2 – *O Heer, mijn God...*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen, Opw. 488 – *Heer ik kom tot u...*

Gebed van toenadering

Leefregel en genadewoord, Romeinen 6:1-4

Zingen, Psalm 146c: 3 en 7 – *welgelukzalig is ... / roem dan, jij mensen*

Zingen, Lied 340b – *Apostolische geloofsbelijdenis*

Getuigenis Doreen Turkstra
Luisterlied, *My lighthouse* –

Rend Collective

Zingen, Psalm 134: 2

Loflied: *10.000 redenen*

Gebed bij de opening v/h Woord
Schriftlezing, *Exodus 25: 10-22*

Zingen, Psalm 84: 1 en 4

Preek: "Is er een plaats voor God in jouw leven?"

Zingen: *Ik zal er zijn*

Pastorale mededelingen

Gebeden

Mededelingen en aandacht voor de collecte

Slotlied, Lied 416 – *Ga met God...*

Zegen,

beantwoord met lied 415: 3

Collecte

Het diaconale deel van de collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie (Oekraïne). De overige doelen zijn eigen kerk en eigen jeugd.

Oekraïne - Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.

Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooiën in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

De tekst van.... Tsjikke Bloem

Podcasttip

Hier volgt weer een tip om een christelijke podcast te luisteren. We hebben niet dagelijks een geloofsgesprek, misschien wel bijna nooit. Toch kan het motiveren en inspireren om het verhaal van andere gelovigen te horen. Daarom deze podcasttip: *Achter Jezus aan*.

'Achter Jezus Aan' is de podcast van Streef! Luuk gaat in gesprek met jonge en iets minder jonge christenen over hoe 'Achter Jezus Aan' gaan er voor hen uit ziet. We horen verhalen over Gods leiding, over wonderen en over jezelf afleggen voor Jezus.

Het zijn interessante onderwerpen waar iedere christen wel tegen aanloopt. Luister eens met een open houding en misschien mag het iets in jou raken.

Beste tieners,

Zondag 7 mei houden we weer een tienerdienst op de jeugdzolder. Op 4 en 5 mei staan we stil bij alle slachtoffers van de tweede wereldoorlog en vieren we de vrijheid. Maar wat is vrijheid? Zegt de bijbel daar ook iets over? Het thema is deze zondag: Vrijheid. We gaan luisteren naar een verhaal over de oorlog, maar ook met elkaar nadenken over wat vrijheid voor ons betekent. We zien jullie allemaal heel graag om 9.30 uur!

Het tienerteam



Der is snein wer bernetsjerke. It is in koarte snein. De bern begjinne dus yn tsjerke.
Lieding: Bettie en Hendrik

examenkandidaten

Voor diegenen die examen gaan doen, heel veel succes gewenst!

Het zal zeker niet altijd gemakkelijk zijn en het kan heel veel stress opleveren.

Weet dat je er niet alleen voor staat, gelukkig is God er voor iedereen!





Zaterdag 22 april was het weer zover: het jaarlijkse clubuitje van groep 7 en 8. Op een zonovergoten ochtend vertrokken wij naar Duinen Zathe toe. De achtbaan was één van de grote favorieten. Maar ook alle andere attracties waren in trek. Naast de attracties kon iedereen zijn buik rond eten van het onbeperkte buffet. Het was een enorm geslaagde dag en we kijken alweer uit naar volgend jaar.

Donderdagavond 25 mei -19:45 uur zaal Andreastsjerke Lezing van ds. Herman de Vries *'Levie Leeft'*



boek over de familiegeschiedenis van dominee Herman de Vries.

Hoe zijn familie is afgevoerd via Westerbork en daarna het grote zwijgen begon.

Zonder de oorlog had Herman 'Levie' geheten.



Na de oorlog bekeerde de Joodse oma van ds. Herman de Vries zich tot het christendom. Zijn vader heeft het geloof overgenomen en voedde Herman in die traditie op, waarop hij besloot dominee te worden. Ds. Herman de Vries woont in Ternaard en is sinds februari predikant bij de Protestantse Gemeente te Feanwâlden/Feanwâlsterwâl (voorheen was hij predikant te Dokkum).

In de lezing doet ds. Herman de Vries zijn persoonlijke verhaal over zijn familie. Familie-anekdotes van de afgelopen 200 jaar, een familie van veelal rabbijnen en vleeschhousers.

Er is alle ruimte om vragen te stellen.

U bent van harte welkom! De koffie staat vanaf 19:30 uur klaar. De lezing begint om 19:45 uur