

Liturgie 14 mei

Voorganger: Johanna Bloem
Organist: Jantine de Reus

Lied 108: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging, groet met:
Lied: 195

Lied: 101: 1 en 2

Gebed (verootmoediging)

Lied: 654: 1, 4 en 6

Leefregels
Antwoord lied: 119: 60 en 65

Gebed

Schriftlezing: 2 Tim. 1: 3-7 en
 Jes. 66: 12 en 13

Lied: 422: 1, 2 en 3

Overdenking

Lied: 756: 1, 2, 5 en 6

Geloofsbelijdenis
Antwoord lied: 653: 1, 2, 3 en 7

Pastorale mededelingen

Dankgebed

Collectie

Slotlied 885: 1 en 2

Zegen

Er is zondag kinderkerk!
 lange dienst
 Leiding:
 Saapke, Wytske en Christina



Collecte

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd. De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen. Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- ⊖ via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- ⊖ via de collectebus bij de Spar
- ⊖ via de Scipio App PKN Garyp



De tekst van...



Na een aantal heel droge zomers, is dit voorjaar nat. Heel nat. En ja, we worden allemaal de regen langzamerhand een beetje zat. Al weten we ook wel, dat we het regenwater hard nodig hebben als er weer droge tijden komen. Maar als je nat regent, staat je hoofd daar niet altijd naar. Maar we kunnen natuurlijk ook omdenken, er anders over nadenken.

Dan denk ik terug aan de fietstochten van de universiteit naar mijn studentenkamer. Toen ik in een natte herfst samen met een vriend op fietste, en ik op die regen mopperde, begon hij spontaan te zingen. "Er komen stromen van zegen, vallend als plasregens neer..."

De regen... het is een zegen voor de natuur. En het is een belofte voor ons. De Heer wil ons zegenen, met Zijn Geest. Niet een beetje, niet af en toe een druppeltje... maar met stromen van zegen.

Daar mogen we op blijven vertrouwen. En het vertrouwen uitzingen en om bidden met die oude woorden...

Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods Woord ons beloofd; Stromen, verkwikkend als regen, Vloeien tot elk die gelooft.

Er komen stromen van zegen, Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn: Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn.

Er komen stromen van zegen, Zend ons de heilstroom nu neêr!

Geef ons die grote verkwikking; Geef z' ons voortdurend, o Heer. Stromen, stromen van zegen, Komen als plasregens neêr. Nu valen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer.

(G)iest ek mei.

Samen eten. WEER OP EEN AANGEPASTE DATUM. Door een veelheid aan activiteiten op onze vaste dag, hebben we het samen eten weer een week moeten vervroegen. Dus let op: niet op 2 juni, maar op 26 mei bent u hiervoor weer van harte welkom in It Geahûs (vanaf 16.30 uur). Opgeven vòòr woensdag 24 mei bij Eelke Hoekstra 0511-521975 of via de mail e.hoekstragarijp@hotmail.com of Sjoukje Raap 0651 470 901.





Klassenbezoeken CBS de Wrâldpoarte

In de afgelopen week, en ook komende dinsdag en woensdag, ben ik alle ochtenden vroeg op de Wrâldpoarte. In de aanloop naar Hemelvaart en Pinksteren vertel ik in alle stamgroepen over de betekenis van deze twee feesten. Wat vieren we eigenlijk op die dagen? Het Kroningsfeest van Jezus, én de komst van de grote Helper.

Bij de jongste groepen zing ik met hen het liedje "het is feest vandaag, 't is Pinksterfeest". In de Pinksterdienst zal dit terugkomen. U kunt het vinden op Youtube.

Basiscatechese

Gister (11 mei) was het weer zover, de basiscatechese voor groep 8 is weer van start gegaan! Een groep enthousiaste tieners zochten hun weg in de kerk, door middel van een speurtocht langs de verschillende objecten.

Zoals de preekstoel, het kruis of het knielbankje. Wat is het eigenlijk? Of wat is de betekenis ervan? Maar we begonnen na het namenspel, boven bij de organist Anne de Vries-Sipma. Zij legde uit hoe het orgel in elkaar zit en hoe je erop kan spelen.

Ook speelden een aantal kinderen zelf een vrolijk deuntje op het orgel, wat best veel indruk maakte. Volgende week woensdag is de volgende basiscatecheseles en gaan we het hebben over wie God is.

Nog even een vraag voor u: Hoeveel banken staan er in de Andreastsjerke?

- A. 26
- B. 31
- C. 38

Het antwoord volgt de volgende keer.
ds. Jacolien en Tsjikke



Namens de PKN-Gemeente van Garyp enkele opmerkingen voor de organisten.

Goiedei gastoargelist fan de PKN-gemeente fan Garyp. Tige tank dat jo by ús de tsjinst begeliede wolle.

De gemeente is it went om foar dat de tsjerkerie der ynkomt alfêst in liet te sjongen.

Oan no ta barde dat allinne hoenear ien fan ús fêste oargelisten spile. Mar no ha wy dat útwreide nei ek de gast-oargelisten. Dus as jo tinke/fine dat fyn ik wol in moai psalm as liet en it past by de lieten yn de liturgie dan kinne jo it nûmer fan dat liet (mei de tekst fan de 1e rigel) wol stjoere nei it e-mail adres >liturgie@pkngaryp.nl<. Dan wurdt it ek opnommen troch (de koster Petrustersjerke tekstbuordjes) it beamerteam (at de tsjinst yn de Andreastsjerke is) mar ek troch de redaksje fan 'Efkes Byprate' dat is in nijsbrief dy't eltse freedtejoun ferstjoerd/brocht wurdt nei de gemeenteleden. Noch efkes in opmerking foar it oargelspyljen yn de Andreastsjerke: De kollektes wurde noch net tidens de tsjinst hâlden mar fine nei de tsjinst plak by it útgean fan de tsjerke. Dertroch komt it lêzen fan de dia's mei ynformaasje wol ris wat yn de knipe. Derom de fraach oan de oargelisten om nei it gebed as it punt omtinken foar de kollektes op de beamer komt in koart oargelspul fan in pear (2-3) minúten te fersoarchjen. Yn de Petrustersjerke is noch gjin beamer, wurdt wol oan wurke om it der ek te ynstallearjen.

Goedendag gastorganist fan de PKN-gemeente van Garyp. Hartelijk dank dat u bij ons de dienst wil begeleiden. De gemeente is het gewend om voor dat de kerkenraad binnenkomt alvast een lied te zingen. Tot nog toe gebeurde dat alleen wanneer één van onze vaste organisten speelde. Maar nu hebben we dat uitgebreid naar ook de gast-organisten. Dus wanneer u denkt dat vind ik wel een mooie psalm of lied en het past bij de liederen van de liturgie mag u het nummer (met de tekst van de 1e regel) van dat lied via de e-mail naar >liturgie@pkngaryp.nl<, sturen. Dan wordt het ook opgenomen door de (koster Petrustersjerke tekstbordjes) het beamerteam (als de dienst in de Andreastsjerke is) maar ook door de redactie van 'Efkes Byprate' dat is een nieuwsbrief welke elke vrijdagavond wordt verzonden naar de gemeenteleden. Noch even een opmerking voor het orgelspel in de Andreastsjerke: De kollektes worden nog niet tijdens de dienst gehouden maar vinden na de dienst plaats bij het verlaten van de kerk. Daardoor komt it lezen fan de dia's met informatie wel eens wat in de knel. Daaom de vraag aan de organisten om na het gebed als het punt aandacht voor de collecte's op de beamer komt in kort orgelspel van een paar minuten (2-3) te verzorgen. In de Petrustersjerke is nog geen beamer, er wordt wel aan gewerkt om het ook daar te installeren.
(Hindriik Visser. PKN-Garyp)