

## Liturgie 21 mei

**Voorganger:** Sietske Koole

**Organist:** Hanneke Postma  
uit De Westereen

Lied voor de dienst: 314  
Woorden van welkom  
Intochtslied: psalm 27: 1,4,7  
Bemoediging en groet  
Zingen: Lied 287: 1 en 2  
Kyriagebed  
Zingen: Lied 413  
Praatje met de kinderen  
Zingen: We geane foar efkes  
utelkoar.  
Gebed bij de opening van de  
schrift  
Lezen: psalm 126  
Zingen: Lied 663: 1  
Lezen: Johannes 17: 1-13  
Lied 663: 2  
Overdenking  
Lied 871  
Pastorale mededelingen  
Dank- en voorbede  
Collecte  
Slotlied: 793  
Zegen met gezongen Amen

## Foar yn de aginda

## Save the date!!!!!!

Feestelijke afsluiting  
kerkelijk seizoen op 4 juni

Programma:

9.30 kerkdienst in de Andreastsjerke met afscheid en bevestiging  
ambtsdragers. Er is ook tienerdienst en bernetsjerke.

10.45-11.10 uur koffie met wat lekkers en tevens moment om  
vertrekkende ambtsdragers te bedanken en nieuwe ambtsdragers  
Gods zegen te wensen.

11.15-12.00 uur in groepjes praten naar aanleiding van het thema

12.00- 12.45 uur gezamenlijke lunch

Opgeven is niet nodig. Iedereen is welkom!

Voor meer informatie zie Tsjerkeweagen van juni



Der is snein  
wer  
bernetsjerke

Lieding:  
Harmke en  
Thymen

## Collecte



De collecte is bestemd voor de  
diaconie, eigen kerk en eigen  
jeugd.

## 🙏🙏 Uw Koninkrijk kome. 🙏🙏



Wereldwijd worden Christenen opgeroepen om tussen Hemelvaart  
en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk.

In de Hemelvaartsdienst

(terug te luisteren via kerkdienst gemist 😊 ) heb ik deze oproep  
als een uitdaging in onze gemeente gelegd.

"Bid in de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren voor 5  
mensen in jouw omgeving, dat ze Jezus leren kennen om Hem  
te volgen."

Net als de discipelen willen we deze dagen biddend en verwacht-  
tend uitzien naar het werk van de Heilige Geest, en onszelf  
beschikbaar stellen voor de Heer om de boodschap van het  
Koninkrijk te delen.

Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is  
voor die persoon bidden!

Voor meer info, zie: <https://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome>

Ds. Jacolien de Lange



## De tekst van ... Johanna Bloem



21-05-2023 Wezenzondag

Deze zondag ingeklemd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wezenzondag genoemd. Het is om zomaar te zeggen, de zondag dat we zonder zitten. Geen Jezus meer in ons midden en nog geen

Heilige Geest. Wezenzondag. En dat geeft onder de leerlingen onrust. Johannes vertelt in zijn evangelie, hoe Jezus hen vlak voor zijn dood en Hemelvaart bemoedigend met drie grote troostwoorden.

1ste Jezus zal worden verheerlijkt. Het beeld wat Johannes van Jezus heeft, laat geen ruimte voor angst of onzekerheid. Al wacht hem een wreed einde, in alle rust zal Jezus zijn werk voltooien en het verhaal van Gods liefde, zal wereldwijd worden verkondigd.

2de Jezus zal hen een plaats bereiden. Want zo zegt Hij: in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Wie mij aanneemt die zal daar thuiskomen!

3de Een pleitbezorger. Ik zal, zegt Jezus de Eeuwige vragen zijn Geest te zenden. Zo zullen ook jullie deelhebben aan de geestkracht van Gods liefde. Een metgezel zal Jezus vragen, een helper om dichtbij te zijn. Een ontroerend beeld is het, heel zorgzaam voor wie achterblijven. Hij weet dat het anders zal worden, zonder hem, maar ook dat het goed komt. Want, Ik laat jullie niet als wezen achter.

Opgevaren naar de Hemel  
Naar de Vader naar de troon  
Wil in mij een plaats bereiden  
Zodat U ook in mij woon'  
Leer ons uw beloften grijpen  
Vader U vergeet ons niet  
Als wij zingen tot uw eer  
Wil dan horen naar ons uw lied

Heer omgeef ons met Uw liefde  
Leer ons prijzen uwe naam  
Sterk ons met uw Woord en Geest  
Als wij door dit leven gaan  
Onze Vader hoor ons bidden  
En geef ons uw wond're kracht  
Onze Vader in de Hemel  
Kom tot ons de wereld wacht

## Opgevaren naar de hemel - Nederland Zingt - YouTube

### *(G)iest ek mei.*

Samen eten.

WEER OP EEN  
AANGEPASTE  
DATUM.



Door een veelheid aan activiteiten op onze vaste dag, hebben we het samen eten weer een week moeten vervroegen.

Dus let op: niet op 2 juni, maar op 26 mei bent u hiervoor weer van harte welkom in It Geahûs (vanaf 16.30 uur).

Opgeven vòòr woensdag 24 mei

Donderdagavond 25 mei - 19:45 uur

zaal Andreastsjerke

Lezing van ds. Herman de Vries

*'Levie Leeft'*



boek over de familiegeschiedenis van dominee Herman de Vries.  
Hoe zijn familie is afgevoerd via Westerbork en daarna het grote zwijgen begon.  
Zonder de oorlog had Herman 'Levie' geheten.



Na de oorlog bekeerde de Joodse oma van ds. Herman de Vries zich tot het christendom. Zijn vader heeft het geloof overgenomen en voedde Herman in die traditie op, waarop hij besloot dominee te worden. Ds. Herman de Vries woont in Ternaard en is sinds februari predikant bij de Protestantse Gemeente te Feanwâlden/Feanwâlsterwâl (voorheen was hij predikant te Dokkum).

In de lezing doet ds. Herman de Vries zijn persoonlijke verhaal over zijn familie. Familie-anekdotes van de afgelopen 200 jaar, een familie van veelal rabbijnen en vleeschhousers.

Er is alle ruimte om vragen te stellen.

U bent van harte welkom! De koffie staat vanaf 19:30 uur klaar. De lezing begint om 19:45 uur