

**Liturgie 4 juni**

**Andreastsjerke**

**Voorganger:** Ds. J.J. de Lange

**Organist:** Hielke v.d. Meulen,  
de Himrik

**Wisseling van ambtsdragers**

**Aanvangslied:** Lied 221: 1 en 2

**Stil gebed, bemoediging,  
groet**

**Lied:** 195

**Gebed**

**Lied:** Kinderlied "Ik moet weg-  
gaan"

**Lied:** ELB 212

**Lied:** Tienduizend redenen tot  
dankbaarheid

**Lied:** Ps. 134: 2 DNP

**Gebed om de Heilige Geest  
bij de opening van het Woord**

**Schriftlezing:** Matt. 5: 13-16

**Luisterlied:** Geest van hierbo-  
ven

**Preek:** "Zoutend zout"

**Lied:** Sj. Op Wei 113

**Dankgebed en voorbeden**

**Inzameling van de gaven**

**Slotlied:** Lied 838: 1 en 2

**Amen**

**Collecte**

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd. De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen. Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- ⊖ via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- ⊖ via de collectebus bij de Spar
- ⊖ via de Scipio App PKN Garyp



**Feestelijke afsluiting ker-  
kelijk seizoen op 4 juni**

**Programma:**

9.30 kerkdienst in de Andreastsjerke met afscheid en bevestiging ambtsdragers. Er is ook tiendienst en bernettsjerke.

10.45-11.10 uur koffie met wat lekkers en tevens moment om vertrekkende ambtsdragers te bedanken en nieuwe ambtsdragers Gods zegen te wensen.

11.15-12.00 uur in groepjes praten naar aanleiding van het thema

12.00- 12.45 uur gezamenlijke lunch.

**Neemt u zelf een soepkop en lepel mee?**

**Opgeven is niet nodig. Iedereen is welkom!**

Voor meer informatie zie Tsjerkeweagen van juni.

**De tekst  
van...**

**Johanna  
Bloem**



**Na Pinksteren leven in de  
geest van Jezus**

Voor Jezus zijn gevangenne-  
ming, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op, wat later, Eerste Pinksterdag is gaan heten. De gelovigen waren bijeen toen er het geluid van een grote windvlaag was en 'vlammen' zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden. De gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te vertellen. Daar kwamen veel mensen op af. De apostel Petrus hield daarop een lange toespraak waarna ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Vuur

Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe er vlammen verschijnen op de hoofden van de leerlingen. Teken van de Geest die hen vervult.

Duif

De Geest van God komt in de Bijbel voor als een vogel, een duif. Bij de doop van Jezus daalt een duif neer en klinkt een stem: dit is mijn Zoon de geliefde, luister naar Hem. De duif is ook symbool van vrede en een nieuw begin.

Oogst

Pinksteren vindt plaats op het feest van de oogst, ook wel 'wekenfeest'. Duizenden mensen zijn in Jeruzalem om dat feest te vieren en God te danken voor de vruchten van het land. Dan komt de geest van God en vervult de leerlingen van Jezus. Ze raken vol van het goede nieuws over zijn leven en opstanding en vertellen erover aan wie het maar horen wil.

Er is zondag kinderkerk!  
korte dienst  
Leiding:  
Ans en Christina

BERNETSJERKE

