



16 juni 2023

## *Efkes Byprate*

nr. 168

### *18 juni Petrustsjerke*

**Voorganger:** Tsjikke Bloem  
**Organist:** Ineke Kooistra

Afkondigingen en Welkom  
Intochtslied 868: 1, 2, 4 & 5 -  
*Lof zij de Heer, de almachtige  
koning der ere*

Stilte

Bemoediging en Groet  
Lied 139 B 1 & 2

Gebed

Lied 835: 1 t/m 4 - *Jezus, ga  
ons voor*

Schriftlezing, Exodus 24: 3 t/m  
11

Lied 802: 1, 3 & 6 - *Door de  
wereld gaat een woord*

Schriftlezing, Lucas 10: 38 t/m  
42

Lied 513: 1 t/m 4 - *God heeft  
het eerste woord*

Overdenking

Lied 905: 1 t/m 4 - *Wie zich  
door God alleen laat leiden'*

Pastorale mededelingen

Voorbeden, dankgebed en het  
Onze Vader

Slotlied 675: 1 & 2 - *Geest van  
hierboven*

Zegen



Geef wat je missen kunt!

Van de deelkast (geplaatst  
achter het Enerzjyhûs) wordt  
goed gebruik gemaakt, is bijna  
leeg en kan weer gevuld wor-  
den! Denk aan toiletartikelen  
en houdbare (voedsel)  
producten. Ook in de Spar  
staat een mand waarin u  
artikelen voor de deelkast kunt  
doneren, deze worden dan  
door een lid van de DANZcom-  
missie in de kast gezet!

### *Collecte*

De collecte is bestemd voor de  
diaconie, eigen kerk en eigen  
jeugd.

De diaconie gelden worden  
ingezet voor incidentele hulp-  
aanvragen.

Overige donatie mogelijkheden  
voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar  
bankrek. NL12 RABO 0362

7777 05 van de diaconie

- via de collectebus bij de Spar

- via de Scipio App PKN Garyp

*alle geslaagden*  
**GEFELICITEERD!**

♥ TROTS ♥

*alle herkansers*  
**VEEL SUCCES!**

★ PAKJEKANS ★

De examens zijn achter de rug.  
De uitslag is binnen. Wat een  
spannende tijd. Geslaagd,  
gezakt of een herkansing, wat  
is de uitslag geworden? Voor  
God ben je zeker geslaagd, wat  
de uitslag ook is. Voor een  
ieder die geslaagd is  
**GEFELICITEERD!** En voor wie  
nog een herkansing komt,  
**SUCCES!** En voor wie het niet  
heeft gehaald, stevig balen  
voor nu, maar ook jullie  
diploma komt vast, maar dan  
een jaartje later.  
Heel veel succes op jullie  
verdere levenspad!



*De tekst van..  
kerkelijk werker  
Johanna Bloem*



### **Vul je gedachten met Gods woord**

Gods Woord lezen en  
bestuderen zal je hart en  
gedachten positief beïnvloeden.  
Gods Geest wil ons elke meer  
op Jezus laten lijken en door  
het lezen en bestuderen van  
Gods woord, kan de heilige  
Geest in ons werken.

Hebreeën 4:12 zegt: *'Want  
levend en krachtig is het woord  
van God, en scherper dan een  
tweesnijdend zwaard: het  
dringt diep door tot waar ziel en  
geest, been en merg elkaar  
raken, en het is in staat de  
opvattingen en gedachten van  
het hart te ontleden.'*

Hoe mooi is dat? Helaas zijn er  
heel wat christenen die Gods  
woord laten verstoffen  
in de kast... Jij ook?

Of neem jij regelmatig, -liefst  
elke dag-, de tijd om naar God  
te luisteren door zijn woord? Al  
is het één zin of zelfs maar één  
woord waar je op 'kauwt', dat  
kan al levensveranderend zijn!  
En je zult merken dat als jij met  
een bepaald thema aan de slag  
gaat – bijvoorbeeld: 'Ik wil  
geduldiger worden, God help  
mij daarbij...' – dat je langzaam  
aan zult veranderen doordat je  
tijd met God doorbrengt.  
Bijzonder toch?

En houd je verre van leugens,  
grote of kleine leugens want ze  
houden ons bij Gods waarheid  
vandaan. Terwijl we juist Zijn  
waarheid nodig hebben om het  
leven op een goede manier te  
kunnen leven! Ook heel bijzon-  
der, de leugen laten om in  
waarheid te kunnen/mogen le-  
ven.

## IMPACT Bernetsjerke It Anker



**Zondag a.s, 18 juni en in de zomer als we in de Petrus - tsjerke zijn, staat er voor de kinderen een ronde tafel in de kerk klaar. Een tafel, waaraan ze mogen gaan zitten tijdens de dienst. Ze mogen dan hun eigen activiteit gaan doen, heerlijk in het bijzijn van hun heit en mem, pakes en beppes en andere gemeenteleden. Zo fijn om samen met elkaar de kerkdiensten te gaan vieren in de zomermaanden. Jullie nemen toch plaats aan de tafel?**

**WELKOM!**



	donderdag 22 en 29	juni
	woensdag 5, 12, 19 en 26	juli
	dinsdag 1, 8, 15 en 22	augustus

### Koffie-uurtje:

Niet op de agenda van Tsjerkeweagen, vermeld, wél van harte welkom: Koffie-uurtje, donderdag 22 juni, 9.30 uur.

Leiding: ds. Jacolien

