

Liturgie 2 juli

Voorganger: Ds J Kraan
Organist: Margriet Zagema

Zingen: Lied: 63: 1

Votum en groet

Kyriegebed

Zingen: Lied 655

Gebed

Lezen: 1 Sam 17:

4-11

20-24

32-40

48-49

Zingen: Lied 152: 9

Lezen: Ps. 63

Zingen: Lied 63: 4

Verkondiging

Zingen: Lied 63: 2 en 3

Gebeden

Zingen: Lied 825: 4 en 5

Zegen

Collecte bij de uitgang

BALLONVAART: 4 juli 2023 om 18.00 uur!

Waar: sportveld van Garyp

Zoals u nog wel weet, heeft Sietske een luchtballonvaart als afscheidscadeau van ons als kerk en dorpsgemeente gekregen.

Wilt u Sietske uitzwaaien, dan bent u van harte welkom!

We kunnen helaas geen garanties geven, dat het doorgaat ivm weersomstandigheden.

Hopelijk gaat het dinsdag 4 juli lukken!

Uitnodiging

Uitnodiging voor de leerlingen van groep 8.

Binnenkort maken jullie de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Dat is een belangrijke en spannende stap in jullie leven!

Als kerkelijke gemeente van Garyp willen we jullie bij deze stap ondersteunen.

Daarvoor organiseren we een OVERSTAP- dienst.

Een dienst speciaal voor jullie, een feestje waarbij je even in het zonnetje wordt gezet.

Natuurlijk zijn je familieleden en vrienden ook van harte welkom!

Dit feest vindt plaats op **zondag 9 juli om 9.30 uur** in de Andreaskerk.

Het thema is: "Over de Brug" Bij een feestje hoort natuurlijk een cadeautje, dus als je je opgeeft ligt er iets voor je klaar.

Geef je daarom **voor woensdag 5 juli** op bij:

Ds Jacolien de Lange: 06 22825946 of domineedelange@gmail.com

We gaan even oefenen voor de dienst **op zaterdag 8 juli om 10.00 uur**

Stuur een leuke foto van jou naar bovenstaande mailadres (die gebruiken we voor de beamerpresentatie)

Ds. Jacolien de Lange & Tsjikke Bloem

Jelly Wagenaar (jeugdouderling)

Anna Houwink en Nieske Algra (Leiding club Groep 8, volgend jaar Club VO 1-4).

De tekst van...



Een zegen zijn voor anderen

Er bestaat een tevredenheid met je eigen leven en met wat je doet, die een zegen wordt voor anderen. Over deze tevredenheid zei moeder Teresa: Wonderen vinden niet plaats wanneer je iets speciaals doet, maar alleen wanneer je gelukkig en tevreden bent om iets speciaals te doen. 'Wanneer je datgene wat je doet met een innerlijke vrede doet, dan zul je zegen verspreiden. Wanneer je de ander helpt zonder innerlijke vrede te bezitten, dan zal jouw hulp voor de ander geen nut hebben. Hij zal jouw innerlijke gespletenheid waarnemen en daarvoor op zijn hoede zijn. Tevredenheid was voor moeder Teresa een voorwaarde om echt hulp te kunnen bieden.

In onze gemeente, in ons dorp is er veel aandacht voor elkaar. Medemensen een klein beetje gelukkiger maken door er voor hen te zijn in moeilijke perioden. Een zegen mogen zijn voor anderen, wat een prachtige opdracht!

 <p>Emmaüs wandelingen</p> <p>19.30 uur start bij de Andreastsjerke</p>	Donderdag 8,15,22 en 29	juni
	Woensdag 5, 12,19 en 26	juli
	Dinsdag 1, 8, 15 en 22	augustus



Alle kinderen, jeugdleden van IMPACT, wat fijn, dat jullie er bij waren het afgelopen seizoen! Prachtige momenten hebben wij samen met elkaar gehad. Nu dan (bijna) vakantie, (eerst nog de overstap dienst op 9 juli!) Geniet volop en we zien jullie graag weer uitgerust en wel tijdens het nieuwe seizoen. De start activiteiten zullen zijn op zaterdag 9 en zondag 10 sept. Jullie zijn er dan ook bij toch?

Ook alle leiding van de IMPACT wensen wij een fijne en goede vakantie toe. Even niets, heerlijk rust! Wat hebben jullie veel werk verzet, samen met de jeugd hebben jullie het tot een prachtseizoen gemaakt. Tot het volgende seizoen! Voor nu wensen wij kinderen, jeugd en leiding Gods Zegen op jullie vakantie weg!

