

**Liturgie 6 augustus 2023**

**Voorganger:** Ds. J.J. de Lange  
**Organist:** Hanneke Postma

Orgelspel voor de dienst  
 Lied voor de dienst  
 Welkom & Mededelingen  
 Introductie op de dienst onze vader deel 3: "Vergeef ons ... gelijk ook wij vergeven... "  
 Aanvangstekst: Mat 6: 12-15  
 Aanvangslied: Lied 273: 1, 2 en 3  
 Stil gebed  
 Bemoediging en groet  
 Zingen: Psalm 86: 1 en 2  
 Gebed van schuldbelijdenis  
 Zingen: Psalm 86: 4 en 5  
 Gebed bij de opening van het Woord  
 Schriftlezing: Psalm 51  
 Zingen: Psalm 51b  
 Schriftlezing: Matteus 18: 21-35  
 Zingen: Lied 796: 1 en 2  
 Preek  
 Zingen: Lied 836: 1, 2, 4 en 5  
 Pastorale mededelingen  
 Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en onze vader  
 Inzameling van de gaven  
 Slotlied: Lied 914  
 Zegen,

♪♪ AMEN ♪♪

**Collecte**

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd



Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- \* via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- \* via de collectebus bij de Spar
- \* via de Scipio App PKN Garyp

**De tekst van... Jacolien de Lange**



"Vergeven".... Het is zo'n woord dat typisch christelijk is. Eén van de belangrijkste zaken die wij belijden, is dat de Heer Jezus is gestorven aan het kruis om onze zonden te vergeven. Tegelijkertijd is er weinig, wat we zo moeilijk vinden als dit: vergeven. Vergeven, als iemand ons iets heeft aangedaan. En toch zijn die twee, volgens het Evangelie, onlosmakelijk met elkaar verbonden. We benoemen het ook, in het Onze Vader. Vergeef ons ... gelijk ook wij vergeven (hebben).  
 Ik weet, dat er mensen zijn, die deze bede niet of nauwelijks mee kunnen bidden. Ook mij is het wel eens in de keel blijven haken. Als je diep gekwetst bent, als iemand je letterlijk of figuurlijk geslagen heeft. Of misschien nog wel moeilijker: als iemand jouw kind, jouw liefste, iemand die kwetsbaar is en waar jij je verantwoordelijk voor voelt, ...  
 Hoe kun je dan vergeven? Die ander, maar ook jezelf – want heel vaak is een deel van onze woede dan ook: het schuldgevoel omdat ik deze lieve kwetsbare mens niet heb kunnen beschermen

Vergeven: het is niet gemakkelijk. Maar het is wél enorm helend. Daar is, door Lydia en Marcel Zimmer, een prachtig lied over gemaakt. De tekst staat hier onder.

Hoe kan ik verder leven hoe moet ik verder gaan, kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.  
 De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid, lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn, van de pijn en het verdriet diep van binnen.  
 Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen.



O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet, ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.  
 Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft, dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft. Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan, ook al zal er een litteken blijven bestaan. Want is Uw liefde niet sterker dan de dood, en uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Waar Uw vergeving is, zal er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep vanbinnen. Waar Uw vergeving is zal er genezing zijn

	Donderdag 8,15,22 en 29	juni
	Woensdag 5, 12,19 en26	juni
	Dinsdag 1, 8, 15 en 22	september

## 'Hallo Israël'



Afgelopen donderdag 3 augustus zijn we met twintig gemeenteleden in 2 busjes en een auto afgereisd naar Nijkerk, waar de zomertentoonstelling 'Hallo Israël' wordt gehouden. Hoewel het een kleine tentoonstelling was, gaf het een bijzonder beeld op het ontstaan van de moderne Staat Israël nu 75 jaar geleden. De smeltkroes van culturen, de spanningen, de Joodse identiteit, feitjes uit de geschiedenis die normaal niet worden geleerd. De belofte van de terugkeer van het Joodse Volk naar Israël zie je voor je eigen ogen gebeuren, omringd met wonderen.

Na de tentoonstelling hebben we samen nog heerlijk een warm buffet genoten in de Koningshof te Urk.

## Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel

F.C.J.T. doet ook dit jaar mee aan de Rabo-clubsupport!

**Wij doen mee met  
Rabo ClubSupport**

Doe je ook mee?  
Dat is goed voor jouw club & geweldig voor  
voor de samenleving

Als lid van de Rabobank kun je vanaf 4 september tot 26 september stemmen op de FCJT.

Als Rabo-lid kun je stemmen op drie clubs. Je stemt via de Rabo App of Rabo Online Bankieren.

Hiervoor is er geen stemcode nodig. De lijst met deelnemers staat onder de knop Rabo ClubSupport.

Als je inlogt vind je deze knop via 'Service' en vervolgens 'Lidmaatschap'. Kies regio Drachten Noordoost Friesland en zoek de FCJT op en breng je stem uit.

Jullie stem draagt bij aan de activiteiten die de FCJT voor de jeugd in Tytsjerksteradiel organiseert.

de coöperatieve Rabobank



Alvast hartelijk dank voor jullie steun en stem!



Stem op FCJT!  
In de Rabo App of op  
rabo.nl/clubsupport