

Liturgie 13 aug

**Petrustsjerke
11.00 uur!**

Voorganger: kw. Wia Marinus

Organist: Jan van der Wal

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 207: 1 en 2

**Bemoediging en groot
Gebet**

Zingen: Lied 310: 1 t/m 5

Inleiding op het thema

Schriftlezing: Gen. 6: 5-22

Zingen: Lied 350: 1, 3, 4 en 5

Zingen: Lied 939: 1, 2 en 3

Zingen: Lied 67: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3
Zegenbede

Mededelingen namens kerkenraad:

- De bloemen gaan deze zondag naar: Sietske de Boer-v.d.Meer, Ljippenstâl 48, in wijk 3
- Er is vanmorgen geen koffiedrinken.
- Donderdag 17 augustus, 9.30 uur koffieuurtje in een zaal bij de Andreastsjerke.



Donderdag
8,15,22 en 29

juni

Woensdag
5, 12,19 en 26

juli

Dinsdag
1, 8, 15 en 22

augustu

Collecte

Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd voor **Kerk in Actie**

**- Prot Kerk. Overige doelen eigen kerk en eigen jeugd.
COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELD DIACONAAAT) - GHANA**

Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbel kennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven.



Deze collecte wordt warm bij aanbevolen

Het blijkt dat er bij de incasso van de livestream en kerkbalkans over de maand april iets is fout gegaan. Waar de incasso niet heeft plaatsgevonden, zal deze rond 15 augustus worden uitgevoerd.

Excuses voor het ongemak.



De tekst van...

Johanna



Rust

Een woord of een tijd waar velen naar uitzien om 'weer wat tot rust te komen'. In de Bijbel is dit nauw verbonden met tot je doel komen'. Je leest van God dat Hij ruste op de zevende scheppingsdag. Er staat niet dat God niets meer deed. Nee, dat God op die dag ruste betekend dat Hij tot zijn doel kwam, Zijn scheppingsplan was klaar. Nog zo'n voorbeeld is, alsnde Israëlieten na de tocht door de woestijn het land Kanaän binnentrekken. Dit wordt ook 'het land der rust' genoemd. Het betekende niet dat ze helemaal niets hoefden te doen maar wel hadden de Israëlieten het doel van hun zwerftocht bereikt.

Tijdens zijn rondwandeling op aarde sprak de Here Jezus woorden 'Komt allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven'. Hij riep hen op hun geloof en vertrouwen op Hem te richten. Rust betekend dan geen strijd of moeite, alleen maar vrede. Rust in Hem sluit strijd niet uit Jezus sprak tot mensen die dachten alles zelf in orde te moeten maken. Als Jezus sprak 'Ik maak alles in orde' betekende dat als je in Jezus gelooft die strijd voorbij is. En dan kunnen en mogen we danken, dank U wel Here Jezus dat ik naar U mag komen om de rust te vinden.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.
Psalmen 62: 2 (HSV)