



18 aug. 2023

Efkes Byprate

nr. 177

20 augustus Petrustersjerke

Voorganger: ds. J.J. de Lange
Organist: Anne de Vries-Sibma

Voor de dienst, Lied 899 -*Wat mijn God wil, geschiede altijd*
Welkom & Mededelingen
Aanvangslied, Psalm 27: 1 en 2 - *Mijn licht, mijn heil...*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen, Psalm 27: 4 en 7 - *zoals Gij eenmaal...*

Gebed, dat wij zingend afsluiten met Sj. op Wei 132 - *Jezus, u bent...* 2x

Genadeverkondiging & Leefregel

Loflied, Lied 871: 1, 2 en 4 - *Jezus zal heersen waar de zon*

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing, Deut. 8: 1-6

Zingen, Psalm 78: 2 en 13 - *Laat ons, wat onze vaders vertelden...*

Schriftlezing, 1 Kor 10: 1- 13

Zingen, Psalm 139: 1 en 14 - *Heer, die mij ziet zoals ik ben*
Preek

Zingen, Lied 968: 1, 3, 4 en 4 - *De ware kerk des Heren*

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en

Inzameling van de gaven

Slotlied, Lied 902: 1, 3, 5 en 6 - *Is God de Heer maar voor mij*

Zegen,

♪ AMEN ♪



Diegenen dy't graach meiwolke wurde by dizze frege om harren foar 27 augustus o.s. by Lien Koornstra op te jaan. Til: 0511-521947. Sjoch foar mear ynfo Tsjerkeweagen fan augustus.

Alfêst bedankt,
út namme fan de diakony,
Lien Koornstra

De collecte is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.



De diaconie-gelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen.

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar bankrek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebus bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp



De Impact jeugdgroep is op zoek naar

2 opblaasboten of 2 sup boards.

Heeft u thuis iets liggen, zo ja, mogen wij die gebruiken?

U kunt contact opnemen met Annie vd Bij 06 44681656 of Jelly Wagenaar 06 15871013 alvast bedankt.



Volgende week de laatste wandeling op dinsdag 22 augustus.

De tekst van.. Jacolien de Lange



Psalmen: ze zijn er in soorten en maten. Innig geliefd, veel gezongen – of nauwelijks bekend en vooral genegeerd. Een van die vrij onbekende psalmen is Ps. 79. Een noodkreet die opstijgt uit de puinhopen van het gevallen Jeruzalem. Hoe verhoud je je met God, als je bij de puinhopen van / in het leven staat? Als mensen over je heen gevallen zijn? Woorden die thuishoren op de lippen van de slachtoffers van de macht, de maatschappij, de mensen. Een schreeuw om gezien te worden, om recht, om hoop zoals vroeger... om God, hoe dan ook.

*Een puinhoop, God,
dat is ervan geworden.
Als ik terugblik op m'n leven
krijg ik een brok in mijn keel.
Het stelt niets meer voor,
niets staat meer overeind.
Ik heb geen mens meer,
alleen vijanden.
En ik ben niemand,
een lachertje ben ik.*

*Waarom heb ik dit te danken?
En hoe zit dat met U?
Kan ik wel op U rekenen
of rekent U mij af
op wat er vroeger mis ging?
Jeuken Uw handen nooit eens
om ze op hun gezicht te slaan,
de mensen
die voortdurend de gek steken
met mij
en met U?
Komt U daar nooit op terug?*

*God, ik zou het liefst zingen
zoals vroeger,
'de Heer is mijn herder.'
Maar die brokken, God,
ik kom er niet overheen.
ik kan niet zingen
met een brok in mijn keel.*

Piet van Midden, bij psalm 79.
NLB p214