

22 september 2023

Efkes Byprate

Nr.182

Liturgie 24 sept. 2023

Viering H. Avondmaal

Voorganger:

ds. Jan Henk Hamoen

Organist: Klaas Hofstra

welkom

zingen: lied 280: 1,2,3,5

stil gebed

bemoediging en groet

zingen: psalm 145: 1,5

smeekgebed

zingen: lied 283

bernetsjerke, zingen "Wy geane efkes útelkoar".

DIENST VAN HET WOORD

zondagsgebed

Schriftlezing OT: Lev. 19: 1-2, 13-18

Schriftlezing: Lucas 10: 25-37

zingen: lied 326

Prediking

zingen: lied 320

DIENST VAN DE TAFEL

Voorbeden

aandacht voor de collecte

Tafelgebed

v. ... die wereldwijde scharen van gelovigen, zingen ook wij:

g. gezang 405: 1,4

Tafelgebed (afgesloten met het Onze Vader)

Tafellied: lied 391

gemeenschap van brood en wijn dankgebed

zingen: lied 418

uitzending en zegen zingen:

amen (3x)



Der is bernetsjerke, it is in koarte snein Lieding: Ans en Thymen

Collecte

De collecte is deze zondag bestemd voor de diaconie voor de **stichting Help Mij Leven** (zie Tsjerkewaegen), eigen kerk en eigen jeugd.




THEMADIENST 'OP REIS MET'
ZONDAG 1 OKTOBER 2023
AANVANG: 10:30
ANDREASTSJERKE GARYP
WWW.SJEM.NL

Jullie zijn vanaf 10.00 uur van harte welkom om samen



te gaan drinken en om even bij te kletsen! Gaan jullie mee op reis?

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de jeugd

Opgave kleine groepjes

zie inlegblad Tsjerkewaegen

Je bent welkom!
Er is plek aan tafel
Kom met je verhalen
Een open deur en luisterend oor
Een kop koffie en een goed gesprek
Een kaarsje aansteken voor die ander
De kerk is voor iedereen
Kom binnen, voel je vrij
De huiskamer is open

Voor 25 september inleveren bij Anke Haanstra Feanhústerpaad 4 of Brievenbus Andreastsjerke, Greate Buorren 21

De tekst van...

Johanna Bloem



In 1 Korinthiërs 11:25 herinnert Paulus ons aan Jezus' instelling van het avondmaal:

"Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis".

Met het avondmaal zien we dat Jezus Christus, de Zoon van God, stierf en Zijn bloed voor ons vergoot. Iedere keer dat we dat doen, doen we het in herinnering aan Hem. God wil dat we nooit vergeten dat Jezus voor ons stierf als zondaars.

Ook christenen hebben problemen en denken klein van zichzelf. Dit komt omdat hun gedachten niet gericht zijn op de dood van Jezus.

Daardoor blijven ze maar hangen in het zondaar zijn; ze twifelen of God wel van hen houdt. Als je je het kruis herinnert, dan hoef je niet laag te denken en spreken over jezelf. Het kruis is de demonstratie van Gods liefde voor ons.

Romeinen 8:32 "Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?"

Voel je je klein, schuldig en zondig en worstel je met je zelfbeeld? Ga dan aan het avondmaal, dat mag! Er staat immers: zo dikwijls als u die drinkt... Op die manier sta je heel vaak stil bij Jezus die stierf voor jouw zonden.

Lied van Sela

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij Uw genade, die werkzaam is in mij: Door de kracht van uw genade ben ik vrij!