

6 okt. 2023

## Efkes Byprate

nr. 184

### 8 oktober Andreastsjerke

**Voorganger:** ds. J.J. de Lange  
**Organist:** Anne de Vries-Sibma

#### Israëlzondag

Orgelspel  
Lied voor de dienst  
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Psalm 122: 1, 2 en 3  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Zingen, Lied 770 – *De Here, de Heerser der aarde*  
Gebed van verootmoediging  
Jesaja 40: 1, 2;  
Zingen, ELB 34 – *Hinne matov oema najiem*  
Gebed bij de opening van het Woord  
Schriftlezing, Psalm 146  
Zingen, ELB 37: 1, 3 en 8 – *Prijs de Heer met blijde galmen*  
Schriftlezing, Filipenzen 2: 5-11  
Zingen, Lied 557 – *Naam van Jezus die ten dode*  
Preek  
Zingen, ELB 342 – *Heer ik prijs Uw grote naam*  
Pastorale mededelingen  
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  
Inzameling van de gaven  
Slotlied: *Lof zij de Heer, de almachtige*  
Zegen

### Collecte

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd. Het diaconale deel van de collecte is bestemd voor Kerk en Israël.

De collecte voor Kerk en Israël is voor Stichting Israël en de Bijbel. Deze stichting vertaalt en verspreidt Bijbels (Oude en Nieuwe Testament) onder Joden in Israël en Amerika. Het doel is om het Evangelie op deze wijze onder de aandacht te brengen. Deze stichting fungeert als het Nederlands Bijbelgenootschap, maar dan specifiek voor de Joodse doelgroep. Joden zijn vaak leergierig en gewend om te lezen. Wat is het dan fijn om Gods Woord in hun eigen taal te lezen en het Evangelie op die manier bekend te maken.

De waxinelichtjes- en wenskaartenactie van Gods Golden Acre Garyp is van 14 tm 21 oktober 2023.

### De tekst van..... Jacolien de Lange



Nu het oktober wordt, worden de dagen langzamerhand korter en de avonden donkerder. Voor velen zijn die donkere avonden moeilijk, confronterend met gemis en eenzaamheid. De afgelopen week werd op een donkere weg buiten ons dorp, de avond zwart. Onvoorstelbaar, voor ieder die betrokken is, voor hun naasten, voor ons dorp. Daarom deze week een 'bede om licht'. Omdat wij mogen geloven, dat zelfs in duisternis en dood, het Licht van Christus kan doorbreken. Dat Hij ons bemoedigen zal, onze duisternis van moeite en gemis wil verlichten met Zijn nabijheid. Hij komt ons tegemoet, zelfs als de pijn ons blokkeert om Hem te zoeken.

*U komt mij, lieve God,  
zo nederig nabij,  
in dagen van gemis  
en moeite vindt U mij.*

*U daalt het duister in,  
U deelt mijn angst en pijn,  
zo dodelijk bedroefd  
als maar een mens kan zijn,*

*een man van smarten die  
ter aarde valt en schreit,  
een lotgenoot, een vriend, –  
o Heer die bij mij zijt,*

*ik bid U, laat het licht  
dat doorbrak in Uw smart,  
de zon die Pasen heet  
ook dagen in mijn hart.*

(Lied 852. -Jaap Zijlstra)



#### Uitnodiging

IMPACT gespreksgroep  
a.s. dinsdag, jeugd VO 1 t/m 4  
In de soos bij de Andreastsjerke om 19.45 uur.  
Gaan jullie mee doen? Neem gerust een vriend(in) mee.



Der is snein wer bernetserke. It is in lange snein.  
Lieding: Anna, Bettie, Wytske



**FCJT Jeugdmiddag**

"Deze middag is er van alles te doen"

Glinstrastate, Burgum

13:30 - 16:00 uur

Zaterdag 14 oktober

Gratis

Opgave voor 12 oktober bij: [Info@fcjt.nl](mailto:Info@fcjt.nl)

6 t/m 14 jaar