

13 oktober 2023

## Efkes Byprate

Nr.185

### Liturgie 15 okt. 2023

**Voorganger:** Ds. J.J. de Lange

**Organist:** Margrietha Zagema

Thema: 'Het liefste lied'  
m.m.v. de koffiedrinkers

Orgelspel voor de dienst  
Lied voor de dienst: NLB 286  
Welkom & Mededelingen  
Introductie op de dienst  
Aanvangstekst: Ps. 71: 17-18  
Aanvangslied: Psalm 139: 1, 3 en 8  
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen: ELB 223  
Gedicht: "Worden als een kind" [Okke Jager]  
Zingen: ELB 454  
Gebed  
Moment met de kinderen – naar de bernetsjerke  
Wet Exodus 20:1-17 [ Naardense Bijbel]  
Zingen: "Ik zal er zijn"  
Schriftlezing: Psalm 84  
Zingen: ELB 188  
Preek  
Zingen: Lied 422  
Geloofsbelijdenis: ELB 289  
Pastorale mededelingen  
Dankgebed en voorbeden – afgesloten met stil gebed en Onze Vader in het Georgisch  
Inzameling van de gaven  
Slotlied: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
Zegen: Zingen ELB 270: 1, gesproken zegen,  
Zingen ELB 270:2



Der is snein wer bernetsjerke.

It is in koarte snein

Lieding:  
Harmke en  
Renske



### Wandeltocht door Joods Leeuwarden - Gedicht

Afgelopen zondag heeft een groep van 12 gemeenteleden meegedaan aan de wandeltocht door Joods Leeuwarden

Deze wandeltocht hadden we lang geleden al gepland en was onderdeel van onze Israëlzondag.

Onze reisleader bij de wandeltocht, Jan Hendrik Woudstra, is zelf Joods en schrijft regelmatig gedichten. Naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen schreef hij dit prachtige gedicht met hierin een diepe laag.

### Hartenkreet

Ik bid, smeeek op deze Gods verloren dag  
Vloedgolf van misselijk makend nieuws  
Wat begon als een stille sabbat  
Wordt wreed overwoekerd  
Ja, ik bid en smeeek dat het snel mag stoppen  
Deze overkill aan geweld  
Waar onschuldige mensen als schilden worden gebruikt  
Waar opgekropte haat omfloerst explodeert  
Ik bid en smeeek om stilte, om vrede  
Leg mijn vermoeide hoofd  
In een onrustig waken  
Besef dat profetie doorgaat  
In heden

Oktober 2023,  
Jan Hendrik Woudstra

### De tekst van...

Jacolien  
de Lange



Deze week een Braziliaans lied, een gebed eigenlijk. In deze tijd, waarin de berichten van oorlogen ons overspoelen, waar wereldwijd ramp op ramp volgt, waar voor sommigen ook het persoonlijk leven onder hoogspanning komt te staan door verdriet of zorg, of juist in de stilte en eenzaamheid alle spanning heeft verloren, deel ik dit gebed.

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God.

Wijs Gij ons de goede wegen.  
Wil in de woestijn  
het manna zijn.

Omgeef Gij ons met Uw zegen.

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God.

Wees met ons in alle lijden.  
Wees warmte en licht,  
een mens'lijk gezicht,  
nabij ons in donkere tijden.

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,

en geef geloof en vertrouwen.  
Een vlam die niet dooft,  
in vrede gelooft;  
geef dat wij daar zelf aan  
bouwen.

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,

omgeef Gij ons met de zegen.  
Wil in de woestijn  
een bron voor ons zijn,  
en zet ons op nieuwe wegen.

### Collecte

De collecte is deze zondag bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.



### Extra collecte

Komende zondag wordt er bij het uitgaan van de kerk een extra collecte gehouden voor de

### Noodactie voor Libië en Marokko

Zie hiervoor de flyer, die u thuis in de bus heeft gekregen.

Een bijdrage via de Scippio App is mogelijk t/m 23 oktober a.s.



### **UITNODIGING groep 8**

**Wanneer:** Donderdag 19 oktober 2023

**Tijd:** 19.30 uur

**Waar:** in de soos van de Andreastsjerke

WELKOM

### **UITNODIGING VO 1 t/m 4**

**Wanneer:** vrijdag 20 oktober 2023

**Tijd:** 19.30 uur

**Waar:** in de soos van de Andreastsjerke

WELKOM



## **Lezing Cees Buisman in De Ikker te Burgum!**

“De mens is (g)een plaag!”

In zijn boek “de mens is geen plaag” stelt Cees Buisman (hoogleraar in Wageningen) dat er voor een leefbare wereld meer nodig is dan schone watertechnologie. Een stelling die je niet verwacht van iemand als Buisman die al meer dan 30 jaar met milieutechnisch onderzoek en innovatie bezig is.

Cees Buisman is de bedenker, oprichter en wetenschappelijk directeur van het Europees centrum voor duurzame watertechnologie Wetsus in Leeuwarden.

De “werkgroep groene kerk” van de PG Burgum heeft prof. dr. ir. Cees Buisman uitgenodigd om een lezing te houden over schone watertechnologie, duurzaamheid en leefbaarheid, en wat we er zelf aan kunnen doen.

De kern van de oplossing om tot een leefbare wereld te komen ligt volgens Buisman bij onze overtuiging en manier van leven. Het gaat dan om ons hart en ons gevoel, over heelheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Het gaat bij deze lezing niet alleen over schone watertechnologie, maar ook ons gedrag speelt een grote rol, om te komen tot een leefbare wereld.

Buismans overtuiging is, dat ook met 10 miljard mensen de aarde leefbaar is!  
Het belooft een zeer interessante lezing te worden met gratis entree, koffie en thee.  
Bij de uitgang vragen we een vrijwillige bijdrage voor een “groen” doel!

Van harte welkom woensdag 18 oktober bij de lezing van Cees Buisman om 19.30 uur in De Ikker, inloop vanaf 19.00 uur.