



28 okt 2023

## Efkes Byprate

nr. 187

29 oktober 2023

**Voorganger:** ds. P. Smilde uit Drachten (Zuid)  
**Organist:** Martsje de Jong

**Welkom**

**Aanvangslied:** Ps 107: 1 en 19

**Stil gebed**

**Onze hulp en groet**

**Gebed om ontferming**

**Zingen:** Lied 1010: 1, 2 en 3

**Bemoediging**

**Luisterlied:** "ik val niet uit zijn hand"

**Gebed bij opening van de Bijbel**

**Schriftlezing:** Exodus 1

**Zingen:** Lied 678: 6 en 5

**Verkondiging**

**Zingen:** Lied 802: 1, 2, 4 en 6

**Gebeden**

**Inzameling van de gaven**

**Slotlied:** Lied 968: 1, 4 en 5

**Zegen**

♪ AMEN ♪



Er is zondag kinderkerk!  
lange dienst  
Leiding: Trientsje, Thymen en Marco

**BERNETSJERKE**



### Collecte

*De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd*



Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- \* via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- \* via de collectebus bij de Spar
- \* via de Scipio App PKN Garyp

### (G)iest ek mei.

Samen eten. Op vrijdag 3 november bent u weer van harte welkom in It Geahûs (vanaf 16.30 uur). Opgeven vòòr woensdag 1 november bij Eelke Hoekstra (0511-521975 of via de mail e.hoekstragarijp@hotmail.com) of Sjoukje Raap (0651 470 901).



### UITNODIGING groep 7

**Wanneer:** maandag 30 oktober 2023  
**Tijd:** 19.15 uur |  
**Waar:** in de soos van de Andreastsjerke

WELKOM

JIJ KOMT TOCH OOK?

De tekst van..

Ds. Jacolien de Lange



Aankomende week vieren we dankdag voor gewas en arbeid. Vanouds een dag die sterk verbonden is met de landbouw, maar ook met het besef: alles wat wij ontvangen om van te leven, is gave. We kunnen ons nóg zo druk maken, maar het is en blijft genade van God, als wij voldoende hebben. Tegelijkertijd is er de economie, die ons vooral leert te tellen, te vermeerderen, en winst te zoeken. Levensvragen, die al eeuwen doordacht worden. Vandaag deel ik een lied bij Prediker, de grote denker uit de Bijbel.

Alleen te leven om te zwoegen,  
te zuchten voor de dag begint,  
gedreven door een heilig moeten,  
het is als najagen van wind.

Alleen te leven om te weten,  
terwijl je nooit het antwoord vindt.  
Gods daden zijn niet na te meten:  
ook dit is najagen van wind.

Alleen te leven om te tellen  
wat je vandaag of morgen wint,  
maar niets kan je tevreden stellen,  
het is als najagen van wind.

Alleen te leven om te dragen,  
en nooit weer worden als een kind,  
altijd jezelf maar overvragen,  
ook dit is najagen van wind.

Geniet het leven als een gave.  
Geen mens weet wat hij morgen vindt,  
dus werp je brood uit op het water  
en lèt niet altijd op de wind.  
tekst René van Loenen – lied 720

28 okt 2023

## Efkes Byprate

nr. 187

### Dankstond. Woensdag 1 november a.s.

Collecte en inzameling in teken van de Voedselbank Tytsjerksteradiel

Tijdens deze dienst kunt u voedsel/levensmiddelen meenemen en deze afgeven in de Jefte.

Vanaf 18:45 is de Jefte geopend.

Mocht u de dienst niet kunnen bijwonen. U kunt al vanaf 18.45 uur uw producten hier afgeven.

Inzamelpunt in de Spar.

Tot en met woensdag 1 november a.s. kunt u ook uw producten

afgeven in de Spar.

De Voedselbank Tytsjerksteradiel wil, net als de andere voedselbanken in Nederland, deze armoede bestrijden. Hierbij is één van de uitgangspunten dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel/levensmiddelen, wordt tegengegaan door het uitreiken van voedsel/levensmiddelen op plaatsen waar het hard nodig is.

Wij rekenen op uw medewerking en hopen, net als voorgaande jaren, op een grote opbrengst.

De diaconie

### Vul een schoendoos: Geef een schat!

Zoals u in Tsjerkeweagen hebt kunnen lezen gaan we de komende weken aan de slag met de schoendoosactie. De kinderen van de berneitsjinst zullen mooie dozen maken, en daarbij hebben zij uw hulp nodig om ze te vullen. Per schoendoos zijn wij op zoek naar:

- 4 lijnschriften (A5)
- 3 pennen
- 3 potloden
- set kleurpotloden
- gum/gom, puntenslijper
- knuffel
- stuk zeep
- tandenborstel
- Tandpasta



Wij willen u vragen 1 of meerdere artikelen te doneren. In Tsjerkeweagen van oktober kunt u lezen wat er verder nog meer in kan. Inleveren kan vanaf 22 oktober t/m 12 november. Mocht u liever een financiële bijdrage willen doen dan mag dat ook. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. U kunt dit overmaken naar de Diaconie: NL12RABO0362777705 t.n.v. schoendoosactie. Of u kunt uw bijdrage doen in de bussen bij de uitgang van de kerk.

*'Samen bouwen aan verandering in deze wereld kan door een simpele schoendoos.'*

## Agenda Gemeentemiddag/avond op maandag 30 oktober 2023

's Middags om 15.15 uur (inloop met koffie en thee vanaf 15.00 uur)

's Avonds om 19.45 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur) **ook te volgen via de livestream**

Het overgrote deel van de gemeenteavond wordt verzorgd door de Diaconie en heeft als thema 'Armoede'. Hiervoor heeft de diaconie 2 sprekers uitgenodigd.

- Mevrouw Hoekstra van Kearn zal zowel 's middag als 's avonds ingaan op het thema armoede, o.a. het voorkomen van schulden, hulp bij geldzorgen, hoe maak je armoede bespreekbaar.
- Mevrouw Twillert uit Franeker vertelt een inspirerend verhaal over haar eigen ervaringen in de periode dat zij in armoede leefde. Mevrouw Twillert is alleen 's avonds aanwezig.

U bent allen van harte uitgenodigd en indien u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met Jan Dorenbos

Agenda:

1. Opening
2. Korte presentatie begroting Kerkrentmeesters 2024
3. Korte presentatie begroting Diaconie 2024
4. Wat doet de Diaconie
5. Wat doet DANZ
6. Thema Armoede:
  - Kearn
  - Ervaringsdeskundige mevrouw Van Twillert uit Franeker (alleen 's avonds)
7. Kletsspot vragen: In kleine groepen praten over het thema armoede.
8. Rondvraag
9. Sluiting