

## 12 november Gezinsdienst "op zoek naar de schat"

**Voorganger:** Sietske Koole  
Andreastsjerke  
vanaf 9.00 uur staat de  
ranja en koffie klaar



Schoenendoosactie  
deze actie staat centraal in de dienst  
lees hier meer over op de volgende pagina  
van deze efkes byprate

### Collecte.

De collecte is deze zondag bestemd voor  
de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

### Kleasterkuier in Jorwert



Vertrek 9.00 op  
**woensdag 22 november**  
vanaf de Andreastsjerke  
opgave **vóór 18 november** bij Anke Haanstra



UITNODIGING  
VO 1 t/m 4

Wanneer: vrijdag 17 november  
Tijd: geeft de leiding door  
Waar: in de soos van de  
Andreastsjerke  
Je bent WELKOM !

JIJ KOMT  
TOCH  
OOK?

## De tekst van... Jacolien de Lange



In de afgelopen week is door de Joodse  
gemeenschap de Kristallnacht herdacht,  
de nacht die symboolstaat voor de Joden-  
vervolging in WOII.

In de nacht van 9 op 10 november 1938  
orkestreerden de nazi's het geweld tegen de Joden  
in Duitsland.

Deze week werd ook de 30-daagse rouwperiode  
voltooid ná de terreur-aanvallen van Hamas,  
op 7 oktober jongstleden.

Tegen die achtergrond heb ik deze week psalm 122  
gebeden, vanuit de Naardense vertaling.

Ik neem hieronder tekst en opmaak over. (<https://www.naardensebijbel.nl/psalmvandeweek/122/>)

122:1	Psalm 122 (121) • Lætatus sum. (Opgangenzang, v. David.) Ik was verheugd toen ze mij zeiden: wij gaan naar het huis van de Ene!
122:2	Nu staan onze voeten in jouw poorten, o Jeruzalem!
122:3	Jeruzalem, jij welgebouwde, als een stad
122:4	Waarheen stammen zijn gaan opklim- men, de stammen van de Ene; aan Israël is betuigd te danken
122:5	Want daar zijn gezet: tronen voor het recht, tronen
122:6	Vraagt voor Jeruzalem vrede, dat welvarend worden wie jou beminnen!
122:7	In je omwalling zij vrede, welvaart in je paleizen!
122:8	Omwille van mijn broeders en mijn gezellen spreek ik uit: 'vrede in jou!'
122:9	Omwille van het huis van de Ene, onze God zal ik het goede voor jou zoeken!



## **12 November Gezinsdienst: OP ZOEK NAAR DE SCHAT**

Wat is er nou leuker dan een schat vinden? Wist u dat een gevulde schoenendoos ook een schat kan zijn voor heel veel kinderen?

Kom samen met uw (klein)kinderen naar gezinsdienst waar de schoenendoosactie centraal staat.

Vanaf: 9.00 uur staat de ranja en koffie klaar.

Om 9.30 uur gaan we tijdens de dienst op zoek naar de schat en zullen de schoenendozen omgetoverd worden naar een echte schat.

Na afloop van de dienst kunt u als gemeentelid een prachtig versierde schat (schoenendoos) uitzoeken. Deze kunt u dan samen met kinderen van de bernesjerke vullen, met alle aanwezige kostbaarheden uit de schatkamer (schoolspullen en toiletartikelen).

Na het vullen van uw schat, kan hij op reis. De vervoerskosten hiervoor zijn €5,00. Indien mogelijk vragen we u om de reiskosten te doneren in de daarvoor bestemde bus.

Ons doel is om samen met de scholen van Garyp en Eernewoude minimaal 100 schoenendozen te doneren.

U doet toch ook mee?

**Graag tot ziens op 12 november in de Andreastjerke**