



30 dec 2023

2023 – *Efkes Byprate* – 2024

nr. 196

31 dec 2023 9:30

Voorganger: ds. H. de Groot uit Burgum
Organist: Hielke van der Meulen uit De Himrik

Welkom

Zingen: Ps. 84: 1 en 3

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 481: 1

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Jes. 40: 1-11

Zingen: Lied 23c: 1 t/m 5

Schriftlezing: Luc. 2: 22-38

Zingen: Lied 498:3 en 4

Preek

Zingen: Lied 489: 1 en 2

Pastorale mededeling

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied: Lied 512: 1, 2, 3, 6 en 7

Zegen

31 dec 2023 19:30

Voorganger: ds. J.J. de Lange
Organist: Ineke Kooistra

Welkom

Zingen: JdH 406: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 243: 1, 2 en 7

Leefregel

Zingen: Lied 939

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: 2 Petr 3: 1-9

Zingen: Ps. 90a

Preek

Zingen: Lied 754

Geloofsbelijdenis, beantwoord met: Lied 487

Pastorale mededeling

Gebeden

Collecte aankondiging

Slotlied: Lied 919: 1, 2 en 4

Zegen

Beantwoord met: Lied 415:3

1 jan 11:00

Voorganger: ds. J.J. de Lange
Organist: Anne de Vries

Welkom

Zingen: JdH 409: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 215

Leefregel

Zingen: Lied 280:1 t/m 5

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: 2 Petr 3: 14-18

Zingen: Ps. 92: 3, 4 en 5

Preek

Zingen: Lied 345

Geloofsbelijdenis gezongen: 340b

Pastorale mededeling

Gebeden

Collecte aankondiging

Slotlied: Lied 913

Zegen

Beantwoord met: Lied 415:3

Collecte

De collecte deze oudjaarsdag en nieuwjaarsdag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd



Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- * via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- * via de collectebus bij de Spar
- * via de Scipio App PKN Garyp

(G)iest ek mei.

Samen eten. Op vrijdag 5 januari 2024 bent u weer van harte welkom in It Geahûs (vanaf 16.30 uur). Opgeven vòòr woensdag 3 januari bij Eelke Hoekstra (0511-521975 of via de mail e.hoekstragarijp@hotmail.com) of Sjoukje Raap (0651 470 901).



Zondag 31 december vanaf 9.30 uur staat voor alle kinderen onze gezellige tafel weer klaar in de kerk. Alle kinderen kunnen hier aanschuiven om te knutselen, luisteren en/of mee zingen tijdens de dienst.

Kom jij ook gezellig aanschuiven met heit, mem, pake en beppe?

Je bent van harte welkom!!!





30 dec 2023

2023 – Efkes Byprate – 2024

nr. 196

De tekst van..
Ds. Jacolien
de Lange



Op de grens van
oud en nieuw

Een indrukwekkende tekst, gedicht in de gevangenis van Tegel, jaarwisseling 44-45. Onze ker over wat de toekomst brengen zal, jezelf en je liefsten toevertrouwen aan God. Onze tijd is niet zo bitter en dreigend als toen, maar ook nu kan onzekerheid ons in de greep houden. Laten we dan deze woorden meezingen, mee-bidden.

*1 Door goede machten
trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk
en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn lief-
sten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe
jaar.*

*2 Wil nog de oude pijn ons
hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat
ons beklemmt,
Heer, geef onze opgejaagde
zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons
hebt bestemd.*

*3 En wilt Gij ons de bitt're
beker geven
met gal gevuld tot aan de hoog-
ste rand,*

*dan nemen wij hem dankbaar
zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde
hand.*

*4 Maar wilt Gij ons nog
eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zon-
neschijn,
leer ons wat is geleden dan
herdenken,
geheel van U zal dan ons leven
zijn.*

*5 Laat warm en stil de
kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt
gebracht,
breng als het kan ons samen,
geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt
in de nacht.*

*6 Valt om ons heen steeds
meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens
uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen
stijgen
tot lof van U het wereldwijde
lied.*

*7 In goede machten liefde-
rijk geborgen
verwachten wij getroost wat
komen mag.
God is met ons des avonds en
des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe
dag.*

Lied 517 – tekst: Dietrich Bon-

hoeffer, vertaling J.W. Schulte
Nordholt

Vakantie:

Na de mooie maar altijd drukke kerst-en-nieuwjaarsperiode, is het voor mij nu tijd om even een weekje vrij te nemen. Bij dringende pastorale zaken: neem contact op met uw ouderling. Voor het overige: in week 2 ben ik weer bereikbaar.

Rest mij op dit moment u niets anders, dan u allen een goede en veilige jaarwisseling toe te wensen. Dat u met de Heer mag afsluiten, loslaten wat achter mag blijven, en mee de grens van het nieuwe jaar in kunt nemen wat goed is – om aan 's Heren hand de toekomst tegemoet te gaan!



4 relatieworkshops

- ✓ 17 januari
Communicatie jij, ik, wij
- ✓ 31 januari
Ik ben gewoon boos
- ✓ 7 februari
Seksualiteit/intimiteit
- ✓ 1 maart
Tijd voor een feestje

Verzorgd door:
Mieke Hahndiek
Jantina de Haan



Opgave
(voor 13 jan)

Voor jullie samen: een afwisselend programma met tips, tools en humor in de vorm van workshops

Gezocht!

Het redactieteam van Efkes Byprate is op zoek naar nieuwe redactieleiden, die mee willen helpen om eens in de 3 of 4 weken de nieuwsbrief samen te stellen.

Voor opgave of meer informatie, neem contact op met:
redactieeb@pkngaryp.nl

Van harte welkom in het redactieteam!

