

## Liturgie 4 februari

### Kerk-School-Gezinsdienst

#### Thema: De liefde

Voorganger: J.J. de Lange  
Organist: Ineke Kooistra

Muziek voor de dienst  
Lied voor de dienst SOW 84 : 1 + 3  
Geprezen zij de Heer  
Welkom & Mededelingen  
Beginlied: Psalm 84a – wat houd ik van Uw huis  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
als je geen liefde hebt voor elkaar  
Mars + Neptunus: "tegeltjes leafde is....."  
Pluto: "Is je deur nog op slot"  
Gebed  
De 10 geboden  
Jupiter doet een verwerking bij dit lied over de 10 geboden.  
Zingen: Opw. 334 – Heer, uw licht en Uw liefde schijnen  
Schriftlezing: Ruth 1: 6-11, 14-22 à  
Gelezen uit Bijbel Gewone Taal  
Zingen: Superveel – Make some noice kids  
Schriftlezing: Ruth 3:7-14, Gelezen uit Bijbel Gewone Taal  
Zingen: "Iemand als Ruth"  
Schriftlezing: Ruth 4:1-8 en 4:13-16  
Gelezen uit Bijbel Gewone Taal  
Zingen: Lied 791 – Liefde, éénmaal uitgesproken  
Hartenquiz Saturnus  
Plaatjes-Preek  
Zingen: Opw. 488 – Heer ik kom tot U  
Mercurius: hartjesslinger met woorden/gedichtje  
Pastorale mededelingen  
Dankgebed en voorbeden – afgesloten met stil gebed en Onze Vader  
Inzameling van de gaven  
Slotlied: Ik wens jou?  
Zegen,

♪♪ AMEN ♪♪

### Kerk-School-Gezinsdienst

Op "De Wrâldpoarte" is in de stamgroepen de afgelopen twee weken het verhaal van Ruth gelezen. Bij (bijna) alle groepen is ds. Jacolien ook in de klas geweest om aan de hand van het bijbelverhaal na te denken over thema's als trouw & liefde. In de oudste stamgroepen hebben we ook nagedacht over vluchtelingen en vreemdelingen. Voor de KSG-dienst hebben alle stamgroepen rond het thema "Liefde" een creatieve, muzikale, grappige of serieuze bijdrage voorbereid. Ds. Jacolien leidt de dienst.

Van jong tot oud: van harte welkom!

Er is oppas geregeld voor de allerkleinsten, de kinder-oppas-ruimte is opgefrist en aangevuld met nieuw speelgoed.



Onze gedachten zijn bij de familie van

### *De tekst van.. Maar dan anders*

Omdat elke week een tekst aanleveren mij toch wel veel creativiteit én tijd ging kosten, heb ik de leden van de kerkenraad gevraagd om in het komende half jaar de 'tekst van' aan te leveren. Heeft u nu zélf een bijzondere tekst liggen, die u ook graag wilt delen met de gemeente? Stuur gerust op naar de redactie, dan hebben zij 'voorraad'

**Ds. Jacolien**

### *De tekst van ..... Aan Pander*

Toen mij gevraagd werd om iets te schrijven of aan te leveren voor efkens byprate, moest ik denken aan ons mooie dorp Garyp waar veel, en van alles gebeurd. Veel dingen om dankbaar voor te zijn en van te genieten. Maar ook veel zorgen, zoals ziekte, verdriet spanningen voor uitslagen e.d. Een ding is zeker, we zijn allemaal op reis naar een eindbestemming, vandaar dit schrijven.

De treinreis van het leven.

Het leven is als een treinreis, met al zijn stations en omwegen. Wij stappen in, ontmoeten onze familie, en denken dat ze altijd met ons zullen meereizen. Maar op het ene of andere station zullen ze uitstappen, en wij moeten onze reis zonder hen verder gaan.

Weer ander reizigers zullen instappen, onze vrienden, burens, collega's, mensen die wij liefhebben, of misschien de liefde van ons leven.

Anderen zullen weer uitstappen, en een grote leegte achter laten. Van anderen zullen we maar amper merken dat ze uitstappen, en de trein verlaten. De reis is vol van plezier, maar ook van verdriet, begroeten, afscheid of afscheid nemen. Het gaat er om dat je met veel een goede band hebt opgebouwd. Het belangrijkste is dat we de aanwezigheid van elk mens in onze levenstrein, als een kostbaar geschenk, en waardevol voor ons zelf ondervinden. Het grote raadsel is: dat we niet zullen weten op welk station wij zelf zullen uitstappen. Laat ons daarom leven, lief hebben vergeven, en altijd het beste geven. Want wanneer het moment komt dat wij de trein moeten verlaten, en onze plaats leeg zal zijn, zullen er alleen maar goede herinneringen aan ons blijven, en de trein van het leven zal er voor altijd er mee verder reizen. Allemaal een goede reis gewenst.

Aan Pander

## *Collecte*

De collecte op zondag 4 febr. a.s. is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd. De diaconie gelden worden deze zondag ingezet voor kerk in actie.



Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Via het programma Noodhulp helpt Kerk in Actie gestrande vluchtelingen in Griekenland.

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- \* via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- \* via de collectebus bij de Spar
- \* via de Scipio App PKN Garyp

