

Liturgie 18 februari

Start 40-dagen project 9:30 Petrustersjerke

Voorganger: J.J. de Lange
Organist: Anne de Vries

Thema:
 "Waarom moest ik uw stem verstaan?"

Orgelspel/muziek voor de dienst
 Lied voor de dienst Gezang 231 : 1, 2, 3 en 4 Wij knielen voor uw zetel neer.
 Welkom & Mededelingen
 Introductie op de dienst:
 Eerste zondag veertigdagentijd.
 Aanvangstekst:
 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
 Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn.
 Ik zal hem uitredden en tot eer brengen
 Aanvangslied: Psalm 91: 1, 2 en 4 DNP
 Stil gebed
 Bemoediging en groet
 Toelichting op het bloemstuk
 Zingen: Lied 177: 1, 2 en 3 – daar komt een man uit Anatot
 Gebed
 Leefregel: Micha 6:8
 Genadeverkondiging: Jesaja 1: 18
 Zingen: Lied 1008: 1, 2 en 3 – Rechter in het licht verheven
 Toelichting op het 40-dagen project:
 Together for life – Tonnis Groenveld.
 Gebed bij de opening van het Woord
 Schriftlezing: Jeremia 1: 4-19
 Zingen: Psalm 102: 11 en 13 - argeloos .../ Gij dezelfde...
 Schriftlezing: Mattheüs 6:13-23
 Zingen: Lied 841: 3 en 4 – en wie zijn ziel ... / maar wie zich door...
 Preek "Waarom moest ik uw stem verstaan...?!"
 Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 - Jezus ga ons voor...
 Pastorale mededelingen
 Moment van gedenken
 Zingen: Lied 299 ELB: 1 en 3 "Welk een vriend is onze Jezus"
 Dankgebed en voorbeden afgesloten met stil gebed en gezamenlijk
ONZE VADER
 Inzameling van de gaven
 Slotlied: ELB 186 / HH 686 : 1 en 2
 Leid mij Heer, o machtig heiland
 Zegen,

♪♪ AMEN ♪♪

De tekst van.... Anke Haanstra

1 Samuel 16:7b

Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.

Zo kijken als de Heer, dat zou ik willen leren.
 Me niet laten leiden door oordelen, die stugge houding niet laten meetellen, de verveelde blik niet opmerken, door irritatie heen kijken. Maar dus ook: me niet laten imponeren door machtsvertoon of een prachtig lijf.

Naar de binnenkant kijken, waar de geheimen zitten die met niemand worden gedeeld. In het hart van een mens komen de mogelijkheden en onmogelijkheden bijeen, dat is waar de Heer naar kijkt.

Hij weet welk groot verlangen er ligt achter uiterlijke onverschilligheid. Hij voelt het verdriet achter die harde schaterlach. Hij weet van het enthousiasme dat wordt gedwarsboomd door verlegenheid. Hij weet waar in ons liefde voorhanden is en waar liefde nodig is.

Alle drempels die wij opwerpen, alle muurtjes die wij bouwen, alle voetstukken waar we op klimmen – voor God vormen ze geen belemmering. Hij kijkt rechtstreeks naar ons hart.

Uit: "Toeval bestaat niet" Pluk de dagboek van Joke Verweerd




Der is snein bernetsjerke
It is een lange snein

Lieding: Saapke en Thijmen



40-dagenproject Together for Live voor weeskinderen in Kenia

Together for life is een kleine stichting die het werk van Ds. Jared en zijn team ondersteunt.

Ds Jared is een jonge dominee van 3 kleine kerken in Kisii, samen de **KIPRC**; dit betekent: Kenya Independent Protestant Reformed Church

De KIPRC helpen Kenianen om andere Kenianen te helpen bij:

- * Evangelisatiewerk
- * Kinderwerk
- * Hulp aan wezen
- * Hulp bij rampen
- * Onrecht
- * Opvang en medische noodhulp



Om dit project te ondersteunen kunt u uw gift overmaken op:

- * reknr: NL12 RABO 0362777705 of via de scippioapp beide met vermelding 40-dagen project 2024
- * in de collectebussen bij de Spar en CBS De Wrâldpoarte.
- * of in de brievenbus bij de Andreastsjerke in een envelop met de vermelding 40-dagenproject 2024

Impact gespreksgroep bezig met de Bijbel en de Liefde



Collecte

De collecte op zondag 18 febr. a.s. is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd. De diaconie gelden worden deze zondag ingezet voor kerk in actie.



In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- * via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- * via de collectebus bij de Spar
- * via de Scipio App PKN Garyp

