



22 mrt 2024

# Efkes Byprate

nr. 208

## 24 maart 2024

### Andreastsjerke 10:30

**Voorganger:** Ds. J.J. de Lange  
**Organist:** Hielke v.d. Meulen

**Aanvangslied:** Ps. 24: 1, 2 en 4

### Stil gebed

### Bemoediging en groet

**Luisterlied:** "Hard geslagen, vastgenageld"

### Gebed

### Aandacht voor de bloem-schikking

**Zingen:** Lied 177: 1, 2, 3 en 5

### Leefregels

**Lied van de zondag:** Lied 556: 1, 2 en 5

**Schriftlezing:** Jer. 4: 19 t/m 5: 1

**Zingen:** Ps. 14: 1, 2 en 5

**Schriftlezing:** Mat. 21: 1-17

**Zingen:** Liet 462: 1, 2, 3 en 5 (Frysk)

### Preek

**Zingen:** Lied 575: 1, 2 en 6

### Pastorale mededelingen

### Dankgebed en voorbeden

### Inzameling van de gaven

**Slotlied:** SoW 35: 1, 3 en 4

### Zegen

♪♪ Lied 415:3 ♪♪

## Op Palm Peaske

Op Palm Peaske, oankommende snein dus, wolle wy wer mei de bern in PalmPeaske stok meitsje.

Graach de bern op jaan by Saapke of Ans

De tsjinst begjint om 10.30 oere.

## Collecte

*De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd*

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- \* via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- \* via de collectebus bij de Spar
- \* via de Scipio App PKN Garyp

De diaconie gelden worden ingezet voor kerk in actie.

### Sterke vrouwen in de kerk

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheids zorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

## Bernetsjerke



Lange snein  
Leiding:  
Harmke en Doreen

## Tekst van... Griet de Boer en Rikus Koops

### Geloven

Zalig zij die niet zien en toch geloven. Dat was wat Jezus tegen Thomas zei. Maar soms is dat nog niet zo gemakkelijk. Soms slaat de twijfel ook wel even toe. Maar nu het voorjaar wordt en je alles ziet groeien en bloeien, dan heb je diep respect tot waartoe onze Schepper in staat is en is geloven niet weg te denken. Iedereen wordt van alles weer blij en verwonderd. Nou ja, iedereen? Zij die verdriet hebben, zich eenzaam voelen, iemand missen of ziek zijn: voelen zij dat ook zo?

Toch moet er voor hen ook ergens een lichtpuntje zijn. Laten we daarom God bidden dat Hij degene die op dit moment door een diep dal gaan in de gemeente, wil bemoedigen en troosten. En laten we beseffen of we nu ziek of gezond zijn, dat wat we nu om ons heen zien gebeuren in de natuur, eens en voor altijd voor ons is weggelegd. Laten we dat geloven en vasthouden. Laten we daarvan zingen, wat ons betreft zondag in de kerk, het loflied 675: Geest van hierboven, leer ons geloven.



UITNODIGING groep 7

Wanneer: Maandag 25 maart 2024  
Tijd: 19.15 uur  
Waar: In de soos van de Andreastsjerke

WELKOM

JIJ KOMT  
TOCH  
OOK?